

Bulletin De Pijp

Oud-Zuid



**GEEN FIETSEN PLAATSEN
WAARSCHUWING
FIETS WEG NIET VERGOED**

Fietsvrije 1e van der Helststraat

GRATIS

Wijkkrant

nummer 276 2016 jaargang 28

COLOFON

Jaargang 28 - nummer 276

nov / dec 2016

Oplage 1000 exemplaren

Redactieadres:

Postbus 51346, 1007 EH Amsterdam

E-mail: redactie@bulletindepijp.nl

Tel: 06 10 8585 92

Bank: NL47INGB0007867814

t.n.v. De Gemeenschap Amsterdam

Redactie:

Marieke van Gessel (eindredactie)

Anke Kuijpers (administratie)

Bert Roelofs (hoofdredactie en vormgeving)

Sabine van Tatenhove (eindredactie)

Medewerkers:

de Buurvrouw, Katja Elsas, Gré Meijsen,

Anita Meijer, Peter Noordendorp,

Jan van Overveld, Manuel Scheurs,

Uke Veenstra, Geertje Verheijden,

Frans Vermij.

Bulletin De Pijp aanvaardt, samen met samenwerkende derde partijen, geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op de grond van de inhoud van deze krant.

De ingezonden stukken komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de mening van de redactie.

Suggesties, tips of reacties:

kunt u e-mailen naar:

redactie@bulletindepijp.nl

Per post sturen naar:

Bulletin De Pijp

Postbus 51346

1007 EH Amsterdam.

Advertenties en administratie:

Anke Kuijpers

Tel: 020 6766415 (op werkdagen)

E-mail: redactie@bulletindepijp.nl

Overige informatie:

Bulletin De Pijp is een uitgave van De Gemeenschap Amsterdam.

Dient als expressiemiddel van de wijk, plaats de mens als centrale waarde, beschouwt alle mensen gelijkwaardig, erkent de vrijheid van gedachte en geloof en staat open voor elke soort deelname, mits deze geen discriminatie of geweld oproept.

Inhoud

- Nieuws in de Pijp
- Bloemen en planten
- De verhalen van een zeeman
- Kattengespuis
- Ankie's muziek
- Natuur & Milieuteam zuid
- Stadsdeelinformatie
- Kunst- theater -film- muziek
- Ondersteuners wegwijzer



**Pacomer
Traiteur & Catering**

Pacomer Traiteur
Gerard Doustraat 66
1072 VV Amsterdam
Tel: 020 4711323
www.pacomertraiteur.nl
info@pacomertraiteur.nl



WynBar
Boelen & Boelen
Restaurant

1e vd Helststraat 50
Tel: 020 671 22 42

www.wijnbar.nl



Nieuws uit De Pijp

Fietsparkeren rond Gerard Douplein en fietsvrije 1e van der Helststraat



Nieuwe situatie Gerard Douplein

Naast de gemarkeerde fietsvakken komen er aparte vakken voor scooters aan de buitenrand van het Gerard Douplein. Laden en lossen op de laad- en losplek voor 'De Wasserette' wordt beperkt van 07.00 tot 16.00 uur. Scooters kunnen er vanaf 16.00 tot 07.00 uur parkeren. Dit gaat op 3 december in.

Nieuwe situatie Eerste van der Helststraat

Al vanaf 30 november is de Eerste van der Helst een fietsvrij voetgangersgebied; fietsen mogen niet dan meer worden geparkeerd. Er zal streng gehandhaafd worden.

Wat gaat er gebeuren?

- alle fietsparkeervakken in de Eerste van der Helststraat gaan weg
- nieuwe fiets- en scootervakken op het Gerard Douplein weghalen van fietswrakken
- aanpassing bebording
- herstel bestrating op het Gerard Douplein en in de Eerste van der Helststraat

Fietsparkeren tijdens de werkzaamheden

- tussen het Gerard Douplein en de Quellijnstraat in de nieuwe rekken aan het Sarphatipark en op het Marie Heinekenplein
- Handhaving verwijderd dagelijks fout geparkeerde fietsen.



MIJN DE PIIJ

extra open in december !

In de week voor Sinterklaas:

dinsdag 28 november t/m vrijdag 2 december open tot 21:00

zaterdag 4 december open van 13:00-17:00

In de week voor Kerstmis:

dinsdag 20 t/m vrijdag 23 december iedere avond tot 21:00

Bloemen en planten

door Marieke van Gessel

Boeken en vogels

Er zijn weer een hoop leuke, informatieve en inspirerende boeken verschenen. Ideale cadeautjes voor tuin- en natuurliefhebbers en met name voor vogelaars – voor in de schoen of onder de kerstboom.

Groene cadeautips

Met dit weer kunnen we weinig ondernemen in (gevel)tuin, op het balkon of dakterras. Maar we kunnen wel al volop plannen maken voor komend jaar. Zelf groenten en kruiden kweken is nog altijd mateloos populair. Nog niet begonnen aan deze groene rage? Onlangs verscheen het handige boekje *Eigen groenten en kruiden, zaaien, kweken en oogsten met succes!*

Een goede startgids vol tips en trucs over veertig bekende



groenten, kruiden en eetbare bloemen, compleet met zaaikalender en verzorgingstips. Van Kosmos Uitgevers, geschreven door Catherine Delvaux, • 14,99.

Voor handige en creatieve klussers die ook graag genieten van eetbaar groen is het nieuwe boek *Indoor tuinieren, DIY-interieurideeën voor lekker groen* een aanrader. Geschreven door de jonge, enthousiaste doe-het-zelver Silvia Appel. Je kunt er deze winter al meteen mee aan de slag. Maak een zwevende vensterbank waar je extra kruidenplantjes en bijvoorbeeld ook een peperplantje op kwijt kunt of een wandplank met kruiden en sla in weckpotten. Of maak een macramé hangmand – hangende



Ook zondag open!



planten zijn ook al een tijd enorm populair. Als uitsmijter staan er nog een paar smakelijke en gezonde recepten achterin, onder andere voor een groene smoothie en een knapperige salade met geitenkaas en peer. Eveneens een uitgave van Kosmos, • 16,99.

Voor oude en jonge baardmannetjes

Voor in de donkere, sombere wintermaanden brengen vogels nog wat leven in de brouwerij. De vrolijke fladderaars en kwetteraars helpen ons in de tuin, op dakterras en balkon bovendien in de strijd tegen bladluizen, rupsen en slakken. Ook regelmatig benieuwd welke vogel je nu zo hoog in de boom ziet of zo hard hoort fluiten? Dan brengt het boek *Vogelzang* van de Scandinavische ornithologen Jan Pedersen en Lars Svensson uitkomst. Hierin beschrijven zij 150 vogels. Naast tuinvogels komen bos-, weide-, water- en roofvogels langs. Daarbij prachtige foto's en een heuse geluidsspeler, waardoor je met een druk op de knop het bijbehorende geluid (de zang en soms ook roep) hoort. Kinderen vinden dat overigens ook erg leuk, weten we uit eigen ervaring.

**Kookwinkel
De Pittenkoning**

1e van der Helststraat 35
hoek Albert Cuyp markt
tel: 020 6716308
www.depittenkoning.nl

Speciaal voor jonge vogelaars is er bovendien de Vogelgids voor kids, met tips voor het opsporen en herkennen van 116 soorten en leuke informatie, zoals over de verschillende soorten vluchten (slag-, zweef- of bidvlucht) en wat een vogel op een doordeweekse dag zoal uitspookt.



Op dagen dat het weer te bar is om erop uit te trekken om vogels te spotten kan iedereen, van 8 tot 88 jaar, zijn lol op met het spel Vogelbingo. Al spelende leer je 64 vogelsoorten kennen, van kookaburra tot prachtelfje. Gemaakt door Christine Berrie, die eerder het spel Vogelmemory maakte. Allemaal recent verschenen bij Kosmos Uitgevers: *Vogelzang, 150 vogels en hun geluiden*, • 34,99, *Vogelgids voor kids, 116 vogelsoorten in woord en beeld*, Marc Duquet, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en Natuurpunt, • 14,99, *Vogelbingo*, Christine Berrie, • 29,99.

10 tips voor een vogelvriendelijke tuin

In deze tijd is het raadzaam – en leuk – onze gevleugelde vrienden van wat extra voer te voorzien. Wil je het hele jaar door genieten van vogels in de tuin, denk dan eens hieraan:

- 1 Hoe voller en gevarieerder de begroeiing in de tuin, hoe beter. Zorg voor eenjarige, vaste planten, struiken, hagen en (kleine) bomen. Daarin vinden ze voedsel, bescherming, nest- en slaapgelegenheden.
- 2 Plant struiken en kleine bomen die bessen krijgen, zoals lijsterbes, zuurbes (Berberis), dwergmispel (Cotoneaster) en rode kornoelje. De bessen vormen een voedzaam en smakelijk hapje. Dat geldt ook voor de bottels van rozen.
- 3 Plant struiken met doorns, zoals vuur-, mei- en slee-

doorn, want deze bieden schuil- en nestplekken.

4 Eenjarige insecten aantrekken en zaden vormen – beide een prima menu voor vogels – zijn onder andere de grote kaardenbol en zonnebloem.

5 Veel vogels broeden in klimplanten als klimop, hop, klimhortensia en winterjasmijn.

6 Zet een schaal of ondiepe bak water neer waarin vogels kunnen badderen en waaruit ze kunnen drinken.

7 Maak een vogelbosje, waar vogels in kunnen schuilen en nestelen. Beplant een paar vierkante meter met een kleine boom en struiken die je regelmatig snoeit, zodat ze dicht en compact worden. Dat kan met krentenboompjes (Amelanchier), kornoelje, meidoorn, hulst, bottelrozen, vlier en taxus.

8 Heb je een kat? Bind deze dan een belletje om.

9 Hang nestkasten op.

10 Begin met bijvoeren wanneer de temperatuur flink daalt. Hang vetbollen, pindasnoeren of een voedersilo op of plaats een voederschaal op een verhoging. Vul de silo met zaden en de schaal met zaden, ongebrande noten, stukjes bruin brood, gewelde rozijnen en restjes fruit. En hang een voederkastje met speciale (zoutloze) vogelpindakaas op.



voor al uw
dieren voedsel



Bert's
Dierenbenodigheden
Albert Cuypermarkt 163

Sonny
FALAFEL

1e vd Helststraat 43
Tel: 020 6767612

www.sonnyfalafel.nl

eigen gemaakte
VLAAMSE FRITES



De verhalen van een zeeman (6)

Buurtbewoner Raymond Heinemeijer is een kleurrijk persoon met een markant verleden, onder andere bij de Koninklijke Marine. Zijn vrouw, kunstenares Geertje Verheijden, tekent zijn verhalen op in dit bulletin.

Er valt veel te doen op een schip en dus zijn er overal matrozen. Ze staan op de brug, werken in de machinekamer, de kombuis en bij de bottelier (in het magazijn). Eén ding moeten alle matrozen doen en dat is: op vrijdag schoon schip maken. Er komt hoe dan ook altijd veel meer kijken bij schoonmaakwerkzaamheden dan menig een denkt, zeker op een schip. Dat schip beweegt namelijk en meestal niet zo'n klein beetje ook. Zelfs bij rustig weer is de deining van de oceaan goed voel- en zichtbaar. Dan valt het niet mee om bijvoorbeeld een gang te schrobben. Het sop "loopt" van de ene naar de andere kant en je moet maar zien hoe je de boel weer opgedweild krijgt. Ook de toiletten schoonmaken is een klus. De toiletten zijn (net als in de trein) onderin voorzien van een klep. Als je doortrekt gaat de klep open en spoelt de boel zo de zee in. Het is organisch afval, dus dat mag. Maar het gebeurt wel eens dat een klep niet meer goed sluit. Een flinke golf op het verkeerde moment en de hele boel vliegt met een enorme straal zeewater tegen de wanden en het plafond. Het is dan aan een van de matrozen om alles weer schoon te schrobben.

Schoon schip!

En natuurlijk zijn er altijd lui die zeeziek worden. Zeker op een eerste reis. "O", zeiden de oudere matrozen, "daar weten wij wel iets op: een touwtje met twee spijkers en daar een aardappel tussen om je nek, dan ruik je de aarde en dat helpt!" Natuurlijk waren er mensen die te ziek voor woorden in al hun ellende met zo'n sieraad rondliepen. Ja, zeelui zijn altijd wel in voor een grap.



Maar Hein had het wel gehad met het matrozenwerk en vroeg de opleiding tot kwartiermeester aan. Dat mocht en na enkele maanden aan wal om de opleiding te volgen werd hij (zo jong als hij was) kwartiermeester.



Dat heeft de nodige voordelen. Kwartiermeesters hebben een apart verblijf en hoeven de poep en plas van de toiletten waarvan de klep het had begeven niet schoon te maken. In plaats daarvan moeten ze de eerste controle uitvoeren om te zien of het schip op vrijdag goed schoon is gemaakt. Daarna komt de schipper (de 'chef d'équipage') nog een kijkje nemen en als laatste de eerste officier. Er waren schippers en eerste officieren bij die met een witte handschoen aan controleerden of alle randjes wel goed schoon waren. Was er een vlek op de handschoen, dan moest alles over. De mensen met de witte handschoenen waren niet erg geliefd, dat begrijp je. Gelukkig waren ze in de minderheid.

	<p>1e v.d. Helststraat hoek Albert Cuyp markt</p> <p>Tel: 020 4702500</p>
--	---

<p>Spaans Restaurant</p>	
<p>Vamos A Ver</p>	
<p>Govert Flinkckstraat 308 Telefoon 020 673 69 92</p>	
	<p>Dinsdag gesloten Cerrados los martes www.vamosaver.nl</p>

door Geertje Verheijden



Hein op de Piet Hein

De vakantie stond voor de deur, toen Hein een verzoek kreeg dat hij niet af kon slaan. De matroos van de Piet Hein, het koninklijk jacht van (toen nog) koningin Juliana en prins Bernhard, was ziek. Ze zochten een kwartiermeester die de matroos kon vervangen.

“Hein, zou jij dat willen doen?” Natuurlijk zei hij geen nee. Hein woonde op kamers, had geen vrouw of vriendin die op hem wachtte en op de Piet Hein varen was uiteraard een leuke uitdaging. Het klikte meteen tussen hem en prins Bernhard, maar ook met koningin Juliana.



Deze week zou uitgroeien tot bijna twintig jaar varen met de koninklijke familie. Eerst met de Piet Hein, later met de Groene Draeck en in Italië met de Jumbo. Want los van het feit dat de koninklijke familie en Hein het goed met elkaar konden vinden, kon Raymond Alexander Heine-meijer (die ook door de koninklijke familie 'Hein' werd genoemd) zeilen en varen als de beste!



Wordt vervolgd



Brood en Banketbakkerij
Rud.H.Venekamp

ANNO•1897

Al ons (klein)brood en gebak
eigen fabrikaat

Ferd. Bolstraat 134
Tel: 020 662 12 09

Kattengespuis



ten.

Dit keer geen interviewtje met deze of gene in De Pijp, maar een persoonlijk verhaal. Ik wil het met u over katten hebben. Acht jaar geleden had ik zelf twee katten, een rode en een grijze cyprese. Twintig jaar lang waren zij mijn zorg en toeverlaat. De rode was een binnenkat en de grijze een buitenkat. Ik woon namelijk beneden en heb een hele grote tuin van 180 m2. Heerlijk... althans, dat zou je denken.

Toen ik hier veertig jaar geleden kwam wonen, waren huis en tuin totaal verwaarloosd. Maar ik was blij met een dak boven mijn hoofd. Ik kon door de troep heen kijken en droomde al hoe ik in een schommelstoel op mijn balkonnetje met een glaasje wijn over mijn prachtige tuin zou zitten te mijmeren. Maar zo ver was het nog lang niet. Het zou nog vijftien jaar in beslag nemen voordat het huis aan enige woonnorm zou voldoen. En ook de tuin was een hele uitdaging. Ik heb echt elke vierkante millimeter van huis en tuin onder handen gehad. Een prima therapie na een scheiding. Mijn inburgering in de buurt nam enige jaren in beslag, hoewel ik toch van een paar straten verderop kwam. Mijn buurman rechts zag mij niet zitten: "Wat moet dat juffie in het huisje van Mien en Piet. Hier hoort een gezin met kinderen te wonen." We hebben het dus over een tweekamerwoning met alkoof. Amsterdams gepest was het gevolg. Daar zag ik toen de lol niet van in. Links naast mij woonde een oude man alleen. Verwoest door de drank, kwam hij zelden buiten. Maar hij was aardig. Boven hem woonde een man die zijn straatje veegde en wekelijks schoon spoot met een tuinslang. Ook voerde hij de verwilderde katten, die zich dagelijks om 12.00 uur op het grasveldje beneden verzamelden. Ik had nog nooit zoveel verschillende soorten katten op een kluit gezien: grote, kleine, dikke, dunne, brutale en verlegen kat-

ten. Er was een duidelijke pikorde naar afmeting. En allemaal even nieuwsgierig. Toen ik op een dag het oude, vieze schuurtje in mijn tuin uitruimde, had ik opeens een hele kring katten om me heen zitten, die nieuwsgierig mijn gedoe in ogenschouw namen. Het schuurtje was zowel de kraamkamer als het sterfhuis van vele katten, ratten en muizen geweest. Later zijn alle katten door de overbuurvrouw met hulp van de kattenboot gevangen. Ze begonnen een bedreiging te vormen voor de paar katten die wel een baasje hadden, vanwege de heersende niesziekte.

Groen paradijsje

Ondertussen hadden mijn buurman en ik na een heftige ruzie en twee jaar zwijgzaamheid samen op oudejaarsavond de strijdbijl begraven. We waren allebei zeer opgelucht en hebben daarna nog menig keer over het lage hek in de tuin het weer besproken en het leven even doorgenomen. Hij had in zijn tuin een bok voor de kinderen en kippen voor de eieren. In de zomer speelden de kinderen uit de buurt op zijn grasveld. Hij hield van gras en beesten, maar planten interesseerden hem niet. Totdat zijn inmiddels wat ouder geworden dochter een tuintje ergens in een hoekje begon. Het werd getolereerd.

Links naast mij was de buurman overleden en er kwam een jong echtpaar te wonen. De tuin werd groots aangepakt en we overlegden. We hielden niet van schuttingen; een natuurlijke afscheiding was voldoende. Zo konden we ook de tuinen enigszins op elkaar afstemmen qua kleur en planten. De buurvrouw naast hen was ook een enthousiaste tuinierster. Omdat we geen kunstmatige afscheidingen hadden, werden onze tuinen samen een waar paradijs in de Pijp.





Het was gemakkelijk om af en toe een praatje te houden of op een zomeravond te mijmeren onder de zeventig jaar oude kastanje. Het jonge stel kreeg een dochtertje en er was nog een op komst. Ze verhuisden omdat ze meer ruimte nodig hadden.

De gemeente zat ondertussen ook niet stil. De tussenstraten werden opgeknapt, er kwamen bomen in de straten en heel oude woningen werden vervangen door nieuwbouw. Mogelijke rampen werden afgewend door actiegroepen. Zoals een plan om de hele Pijp af te breken en er een soort Bijlmer neer te zetten, het idee om alle tuinen op de begane grond vol te bouwen met bedrijfsjes en dakterrassen te maken op één hoog (weg bomen en vogels) en in het Sarphatipark de populieren weg te halen en de paden te asfalteren. Het bleef gelukkig bij plannen.

Een nieuw tijdperk

Een nieuw tijdperk deed zijn intrede. Naast mij kocht een Ierse man het pand en elk jaar woonde er weer een andere expat. Eén keer per jaar kwam er een tuinman langs die het hoogst noodzakelijke deed, maar de jeugd was eraf. En daarna merkten we aan den lijve dat het kapitaal zijn intrede had gedaan. De buurt was verjongd, er werden veel kinderen geboren en er was weer een nijpend tekort aan studentenwoningen. Rechts naast mij werd de oude drukkerij aan BV Vastgoed verkocht en daarmee verdween het grasveld met de spelende kinderen, de kippen, het oude koetshuisje en de met klimop bedekte, timmermanswerkplaats, die zo mooi meededen in de sfeer van onze tuinen. De buurman had dat stukje grond van de drukkerij gepacht en had het nu moeten inleveren. Men was in totaal zes jaar bezig drie appartementen in de tuin van de buurman te zetten – in China doen ze daar geloof ik een half jaar over. Een actiegroep mocht niet baten, men kreeg toestemming. Toen het klaar

was, werd het “het aquarium” gedoopt. Naast mij, op het zuiden, kwam een 25 meter lange schutting van 1.80 centimeter hoog. Overleg zat er niet in. Men had kennelijk behoefte aan privacy. Buurpraatjes lagen ook niet meer voor de hand. Er kwamen twee jonge meisjes te wonen, die niet van planten hielden. Het werd een stenen tuin met sloophout meubilair.



Kattenkolonie

Aan de andere kant naast mij was het pand ook verkocht aan een goedwillende vader die onderdak voor zijn kroost zocht. Het kroost is niet geïnteresseerd in planten, maar wil loungen en met hun tv skypen in de tuin. In korte tijd was de tuin afwisselend een wildernis en een stortplaats van afval. Kortom, met de komst van het kapitaal, is ons paradijsje voor de helft verdwenen. Met de huidige overbevolving deed ook een ander verschijnsel zijn intrede: iedere nieuwe bewoner wil ook een kat als huisdier en niet één maar minstens twee of drie. Samen met de al aanwezige katten uit de buurt scheuren ze nu dagelijks door mijn tuin en zitten ze onder mijn balkon annex veranda.

Lapjeskatten, luie grijze monsters met halflang haar, een kleine grijze cyperse, een zwart-witte, een oude rode cyperse, een Abbessijn met een lange pluimstaart die eerder aan een berenmuts zou passen. Soms tel ik wel twaalf katten in mijn tuin. Zij vermaken zich prima: ze schijten de tuin onder (niet alleen met droge keuteltjes, maar ook met stinkende grote flapdrollen), zodat je soms met poep aan je schoenen en handen je huis weer inloopt. Ze slopen net verplante planten, zoals onder meer die prachtige kerstroos, die ik van een overleden buurman had gekregen. Ze graven de bollen uit mijn tuin, zodat er in het voorjaar opeens geen tulpjes meer zijn. En ze vernietigen sommige planten door er steeds maar weer hun vlag tegen uit te zetten. Onder mijn balkon worden heel wat plasjes gepleegd. >

Zeer onwelriekend. Ik krijg er een punthoofd van. Bovendien heb ik ook nog eens tien halfgesloopte kikkerlijpjes en jonge merels in mijn tuin opgeruimd. Het echtpaar bonte specht, de mezen, het roodborstje en de boomhopper hebben zich al naar veiliger regionen teruggetrokken.

De kat de bel aanbinden

Toen er afgelopen zomer 's nachts een kat door het openstaande bovenlicht van mijn keuken kroop, mijn mooiste stoel onderzoek en mij de stuipen op het lijf joeg, was ik er helemaal klaar mee. Ik begon niet een hekel aan katten, maar aan mijn burens te krijgen. Al die kattenbazen en -bazinnetjes voelen kennelijk geen enkele verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun lievelingetjes. "Het is toch hun natuur" (sic), hoor ik dan. Of, "het is zo leuk voor de kinderen". Neem een ratje of een hamster, denk ik dan. Dat is overzichtelijker voor jullie en het is even leuk en leerzaam voor je kinderen.

Wat nu, dacht Pietje cru. Even googelen: Hoe houd ik mijn katten **binnen** mijn **eigen** tuin, hoe houd ik mijn katten **op** mijn **eigen** balkon of hoe houd ik mijn katten **in** mijn **eigen** huis? Een mogelijke oplossing is de schuttingstrip. Ook te verkrijgen in metaal, maar dan is hij wel wat duurder.



En verder kunt u een net spannen voor uw balkon. U kunt ook simpelweg het kattenluik dichtdoen. Vanzelfsprekend is het heel ongewenst om kattenladders vanaf uw balkon of keukendeur naar de tuin van uw burens te leiden. Ook is het bijzonder onfatsoenlijk om een kattenladder aan uw kant van de schutting te plaatsen, zodat uw luie lievelingetjes alsnog zonder moeite in de tuin van de burens kunnen springen.

Ik wens u veel succes op uw weg naar een verantwoord kattenbezit.

<

Ankie's

DE HAARLOK VAN HAYDN



Het is al jaren geleden dat ik korte tijd samen met een vriendin een carrière had als ontruimers van huizen. We deden het er gewoon voor de lol bij. Niet dat we er veel mee verdienden, maar avontuurlijk was het wel. We hoefden toen niet naar de sportschool, want je moest veel sjouwen. En dan natuurlijk altijd die eeuwige trappen. Het was vooral troep van een ander opruimen, sorteren en kijken wat er nog verkocht kon worden. Het meest spectaculaire wat we hebben gedaan was een villa aan de Mozartkade leeg en geveegd opleveren. Een gigantisch huis met vier verdiepingen. Vooral de kasten zaten nog boordevol spullen en daar zaten prachtige dingen tussen. We kunnen wel stellen dat de familie niet armlastig was. Er hoorde dan ook bij dat je een kolenhok helemaal moest leegscheppen. Ik ben trouwens in die lege villa nog een paar nachten anti-kraakwacht geweest. Op een matrasje met een dekentje, maar ik kan dan wel zeggen dat ik nog op de Mozartkade geslapen heb.

Haydns lok in een vuilniszak

We hebben ook eens een huis ontruimd van iemand die onder tragische omstandigheden was overleden. De familie had al veel meegenomen en de afspraak was dat wij de rest zouden wegwerken. Er stonden heel veel vuilniszakken die weg moesten, maar wij konden het niet laten om daar nog even in te kijken. Veel troep maar ook nog bruikbare dingen. Plotseling hield mijn vriendin Tineke iets kleins omhoog en vroeg mij wat dit kon voorstellen. Het bleek een medaillon te zijn. Als je dat opendeed zag je een kleine afbeelding van een man die geschilderd bleek. Ik herkende meteen de componist Haydn. En achter de afbeelding, die je eruit kon draaien, zat een echte haarlok en de naam van Haydn was op de achterkant vermeld. We waren stomverbaasd. Hoe was het mogelijk dat ze dit zomaar weggegooid hadden en hoe was de overledene eraan gekomen? Het medaillon heeft een goede bestemming gekregen,

muziekie

door Anke Kuijpers
www.opus391.nl

maar ik vond het wat dat ik een lok van Haydns haren vastgehouden had. Was het bestemd geweest voor een geliefde? Tijd dus om eens naar zijn leven te kijken.

Componeren voor prins Esterházy

Joseph Haydn (1732-1909)

had geen gemakkelijke jeugd.

Op jonge leeftijd was hij al weg van huis en het gezin waar hij bij woonde zorgde niet erg goed voor hem. Hij kwam in Wenen terecht, waar hij als sopraan ging zingen in een knapenkoor. Hij kreeg pas op veel latere leeftijd de baard in de keel en verschillende mensen drongen er bij hem op aan

dat hij een castratie zou ondergaan. Dat zou hem veel opleveren. Ondanks zijn magere muzikale scholing wilde hij echter graag gaan componeren en hij verliet het koor. De komende jaren waren moeilijk. Haydn speelde in allerlei ensembles en gaf muzieklessen. In 1755 kreeg hij eindelijk een vaste baan als kapelmeester. In 1761 ging hij als kapelmeester bij de vorstenfamilie Esterházy aan de slag waar hij ook werd aangesteld als hof-componist.



Hij hield zich in het algemeen nogal afzijdig van de Weense muziekwereld. Zijn contacten en bekendheid had hij in het algemeen meer te danken aan de vele bezoekers die aan het hof kwamen. Zij maakten kennis met de vele composities van Haydn. Hij was een ijverige man, want hij heeft tijdens zijn leven 104 symfonieën geschreven. Ook schreef hij 125 barytontrio's. Deze waren speciaal gecomponeerd voor de baryton, een instrument dat te vergelijken is met de gamba (de voorloper van de cello). Zijn werkgever prins Nikolaus

bespeelde dit instrument. Haydn bleef bijna dertig jaar aan het hof verbonden en reisde als de familie naar een andere plaats ging gewoon mee. Hij was contractueel verplicht om alleen voor de familie te componeren, maar daar kwam in 1790, door het overlijden van de prins, een eind aan.

Brave papa?

Haydn had nu zijn handen vrij om allerlei opdrachten aan te nemen die ook al snel uit Frankrijk en Spanje kwamen. Hij toog in 1790 ook naar Londen en schreef daar zijn laatste symfonieën. In 1795 keerde hij terug naar Wenen, waar hij tot zijn dood bleef wonen en werken. Die laatste periode hield hij zich vooral met religieuze werken bezig. Hij is later vooral bekend geworden omdat hij de muziek beïnvloed heeft door de symfonie een bepaalde vaste vorm te geven en de instrumenten van het strijkkwartet een even belangrijke rol te geven. Mozart en Beethoven, met wie hij het overigens helemaal niet kon vinden, hebben goed naar hem gekeken.

Wat zijn privéleven betreft:

hij trouwde in 1760 *Maria Keller (1730-1800)* en het was algemeen bekend dat dit geen gelukkige verbintenis was. Ze bleven bij elkaar, kregen geen kinderen, maar hielden er allebei geliefden op na. Want in die tijd was scheiden geen gewoonte. Voor wie het medaillon was is onbekend, maar het blijkt maar weer dat ook de brave 'papa Haydn', zoals hij liefkozend genoemd werd, ook wel van wanten wist.



Heel veel is te vinden op Youtube. Luister eens naar een mis van hem: Missa Sancti Nicolai (1772).



Goed nieuws voor het NMT Zuid

Er dreigden donkere wolken voor het Natuur- en Milieuteam (NMT) van Wijkcentrum De Pijp.

Begin september werd bekendgemaakt dat het stadsdeel van plan was flink te bezuinigen op de subsidie voor het NMT Zuid en deze voor 2018 zelfs helemaal stop te zetten. Dat zou niet alleen het einde van het Natuur- en Milieuteam betekenen, maar ook gevolgen hebben voor het wijkcentrum als geheel en voor het Groengemaal in het Sarphatipark. Heel slecht nieuws voor het groen in de buurt en voor iedereen met een hart voor de natuur in het algemeen. Het Natuur- en Milieuteam maakt zich sterk voor een groene, duurzame leefomgeving. Het organiseert cursussen, geeft adviezen, begeleidt bij de aanleg van geveltuinen en ondersteunt het Groengemaal, dat verantwoordelijk is voor het medebeheer van het Sarphatipark en een fijn adres is voor advies, inspiratie, het ruilen van tuinplanten en voor zaden en bollen. Onder veel meer.

Op 11 november kwam wethouder Abdeluheb Choho (D66), die onder andere de portefeuilles Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Groen beheert, op bezoek in het wijkcentrum om goed nieuws te brengen. De gemeenteraad heeft de dag ervoor namelijk een motie aangenomen voor extra geld voor groen in de buurt. De motie was ingediend door Paul Guldmond en Marijn Bosman van D66, Jasper Groen van Groen Links en Johnas van Lammeren van de PvdD. De wethouder heeft nu toegezegd dat de subsidie voor het Natuur- en Milieuteam uit deze stedelijke gelden betaald gaat worden. Hartstikke goed nieuws dus.



foto
Thea Seinen

Dat geldt ook voor het feit dat er weer een driedelige geveltuincursus aankomt. Hovenier Diederik Swaanhuysen vertelt onder andere hoe je een geveltuin het best kunt inrichten en onderhouden en hoe je deze in elk seizoen interessant houdt.

De cursus start in het voorjaar, maar je kunt je nu al aanmelden, via info@nmtzuid.nl.



Tjerk Dalhuisen Wethouder Choho Lilan Voshaar



**Albert Cuypstraat 203
tel 020 6626440**

Stadsdeelinformatie

Politie Amsterdam- Amstelland

Contact: Wijkteam en buurtregisseur

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen

Tel: 0900 8844 – niet spoedeisend (ook meldingen/vragen)

E-mail: pijp-buurtregie@amsterdam.politie.nl

Politie Meld Misdaad Anoniem

Tel: 0800 7000

Politie bureau Ferdinand Bolstraat 190-192

Geopend: 24 uur per dag

Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam

Tel: 0900 8844 (lokaal tarief)

Huis van de wijk De Pijp

Adres: 2e van der Helststraat 66,

1072 PG Amsterdam

huisvandewijk.deprijp@combiwel.nl

www.combiwel.nl

Info : 020 570 96 40

Buurtdiensten de Pijp

Vrijwilligers helpen oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken.

Dagelijks bereikbaar tussen: 9:00 en 12:00 uur

Tel : 020 679 4441

E-mail: buurtdiensten@combiwel.nl

Sociaal loket

dinsdag 09:00-12.00, woensdag 13.30-16.30

Vliegende Brigade van ervaringsdeskundigen

spreekuur donderdag 11.00-13.00

Voedselbank Zuid

Inloopspreekuur: maandag 15:00 - 16:30 uur.

Stadsdeelkantoor Zuid

Adres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam

Gemeentelijk informatienummer tel: 14020

op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur.

Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 8.30-12.00 uur.

Op afspraak: do 13.00-20.00 uur.

Voor een afspraak op donderdag kunt u tot woensdag 12.00 uur bellen met het loket.

Wijksteunpunt Wonen

(achterstallig onderhoud?)

Bezoek één van de spreekuren

Iedere woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur

Adres: Wijkcentrum Ceintuur Gerard Doustraat 133

Tel: 020 6645383

(Alle werkdagen bereikbaar, anders antwoordapparaat u wordt dan teruggebeld)

Sporten in Sporthal De Pijp

Lizzy Ansinghstraat 88 1072 RD Amsterdam

Tel: 020 470 1460 (Sportbuurtwerk)

Sportbuurtwerk Zuid organiseert een breed scala aan cursussen en instuiven in Sporthal de Pijp.

Tevens is het Sportloket daar gevestigd,

waar u op:

maandag, dinsdag en donderdag van 14.00-17.00 uur terecht kunt voor informatie over de activiteiten en inschrijvingen.

Informatie tel: 020 470 1460

Dieren Ambulance Amsterdam

www.dierenambulance-amsterdam.nl

De Dierenambulance Amsterdam biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde dieren in Amsterdam en omgeving.

Heeft u ons nodig voor een dier in nood;

bel ons dan op **tel: 020 626 21 21**

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor dieren in nood! (tussen 23:00 en 08:00 uur alleen voor spoedgevallen)

Vogels en andere kleine (huis)dieren

Hebt u een jonge, zieke, gewonde vogel of ander klein dier zoals een fretje, konijn etc. gevonden,

lees dan eerst onze website verder voor u ons belt.

Huisdier kwijt Wat doen wij wel en wat doen wij niet?

Kijk op de website:

www.dierenambulance-amsterdam.nl

Lunchroom



Hannibal

**Eetkamer van de pijp
Ferdinand Bolstraat 92**

Hoek Govert Flinckstraat

Tel 020 673 54 88

Gambrinus



Café Restaurant Gambrinus

Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam

Tel: 020 67 17389

www.gambrinus.nl

Ostade extra

een selectie



wo 14 dec. 15.00u
(Muziektheaterdagen A'dam)
Pianoduo Scholtes & Janssens
Peter en de Wolf (4+)
Muziektheater

Joep Onderdelinden neemt jong én oud mee naar de wereld van dieren, muziek en kleurrijke animaties.

Wie is er niet opgegroeid met het spannende sprookje Peter en de Wolf? Het verhaal én de muziek van Sergej Prokofjev werden al snel na de première wereldberoemd. Hij schreef het stuk in opdracht van het kindertheater in Moskou, om de Russische kinderen kennis te laten maken met muziek. Het verhaal gaat over de jongen Peter die zonder toestemming uit de tuin van zijn opa loopt, terwijl er buiten wolven rondlopen. Opa roept hem net op tijd terug de tuin in, want daar komt de wolf al aan... met zijn donkere ogen loert hij naar een vogel, een eend en een kat. Welke van de drie zal erin zijn buik eindigen? En loopt het voor Peter en zijn opa allemaal goed af?

Ostade A'dam

Een selectie uit het programma



zo 18 dec. 11.00u + 15.00u

wo 21 en ma 26 dec. 15.00u

di 27, wo 28, do 29 + vr 30 dec. 11.00u + 15.00u

Het Kleine Theater

Sneeuwitje

(Familievoorstelling v.a. 3)

Theater

Eens, midden in de winter, toen de sneeuwvlokken uit de hemel dwarrelden, zat een koningin te naaien bij een kozijn van zwart ebbenhout. Terwijl ze daar zat keek ze op naar de sneeuw, en prikte ze zich in haar vinger. Er vielen drie druppels bloed in de sneeuw. Omdat dat rood in de witte sneeuw er zo mooi uit zag wenste de koningin dat ze een kindje had, met een huid zo wit als sneeuw, lippen zo rood als bloed en haar zo zwart als ebbenhout.

Zo begon het sprookje van Sneeuwitje, honderden jaren geleden. Deze winter brengt Het Kleine Theater haar tot leven. Wederom een warm winterverhaal. Een alom bekend sprookje, waar wij onze eigen draai aan geven.



**OSTADE
A'DAM**
muziek.theater.cultuur

www.ostadeadam.nl
van ostadestraat 233d
Tel: 020 6712417

Rialto

Een selectie uit het programma



Europese Dag van de Korte Film:

compilatiefilm 'korte kinderfilms uit heel Europa' (6+)

[div. regisseurs | div. landen | 2016 | 53' | div. talen
gesproken | Nederlands ondertiteld]

Het is inmiddels een mooie traditie om op 21 december, de kortste dag van het jaar, juist de korte film in het zonnetje te zetten, ook al is het vroeg donker. Initiatiefnemers EYE, International Film Festival Rotterdam en Go Short - International Short Film Festival Nijmegen presenteren twee compilatiefilms: één met films van Nederlandse filmmakers en één met negen korte kinderfilms uit heel Europa.

PREMIÈREDATUM:

21



rialto

Ceintuurbaan 338
Tel: 020 676 87 00
www.rialtofilm.nl

Bibliotheek CinétoI

Een selectie uit het programma



Voorlezen en meer

Ook voor de allerkleinste lezers is er in de OBA veel te beleven. Lidmaatschap is voor iedereen tot 19 jaar gratis en baby's tot 18 maanden ontvangen bij lidmaatschap een bijzonder BoekStart-koffertje. Ook wordt er elke week in veel OBA-vestigingen voorgelezen. Kom samen met uw kind genieten van een leuk boek



www.oba.nl

Bibliotheek CinétoI
Tolstraat 160,
Tel: 020-6623184

Saskia's
huiskamer

Saskia's huiskamer

Dagelijks geopend voor groepen
Albert Cuypstraat 203 - Tel: 06 28 629 839
www.huiskamerrestaurant.com

Eddy bar

Biljart en Darts

Gerard doustr
58
Amsterdam
tel: 020 6734385



CAFE RESTAURANT de duvel

Café Restaurant

1e van der Helststraat 59-61

Tel: 020 675 75 17
www.deduvel.nl



DINER
DRANK

PILSVOGEL

Wegens
Renovatie
Gesloten

Gerard Douplein 14
Tel: 020-6646483
www.pilsvogel.nl

REURING[®]

Café
Restaurant

Lutmastraat 99

Tel: 020 7770996

www.cafereuring.nl

MINICARDS

maximum response
www.minicards.com

DOWNLOAD
DE GRATIS APP



FRANS HALSSTRAAT 39

Uw Installateur B. van Erve

Ceintuurbaan 212 -1072 GD Amsterdam
Tel: 020 66 203 20
Website: www.bvanerve.nl

Eerste Sweelinckstraat 11

Jeffrey's Café

Tel: 020 471 13 32
www.jeffreyscafe.nl

Feesten en
Partijen
tot 80 man

Ajax live - groot
scherm



Pool
en
Darts



Saray

grontm doustraat 33
1072VK amsterdam
T 020 67 19 210
www.sarayrestaurant.nl
info@sarayrestaurant.nl

Gerard Doustraat
33/35

Tel: 020 6719216

Turkse specialiteiten

Artist

LIBANEES RESTAURANT

Dagelijks geopend
2e Jan Steenstraat 1
Tel: 020- 671 42 64

maandag alleen voor
reserveringen geopend

Ron Verboom Bakkerij

Ron Verboom Bakkerij

Centuurbaan 278
hoek Ferd. Bolstraat
tel 020 6621409

voor al uw
dierenvoedsel



Bert's
dierenbenodigheden
Albert Cuypmarkt 163

Tel: 020 6763247

- café - cees



Bulletin De Pijp
en
adverteerders
wensen
uw
prettige
feestdagen

Lunchroom



Hannibal

Eetkamer van de pijp
Ferdinand Bolstraat 92

Hoek Govert Flinckstraat
Tel 020 673 54 88