

Bulletin De Pijp

Oud-Zuid



Prettige feestdagen

GRATIS

Wijkkrant

nummer 288 2018 jaargang 30

COLOFON

Jaargang 30
nummer 288 december 2018
Oplage 1000 exemplaren
Verschijnt zes keer per jaar

Redactieadres:

Postbus 51346, 1007 EH Amsterdam
E-mail: redactie@bulletindepip.nl
Tel: 06 10 8585 92
Bank: NL47INGB0007867814
t.n.v. De Gemeenschap Amsterdam

Redactie:

Anke Kuijpers (administratie)
Bert Roelofs (hoofdredactie en vormgeving)
Sabine van Tatenhove (eindredactie)

Medewerkers:

Katja Elsas, • Marieke van Gessel,
Reneé van der Heide, Peter Noordendorp,
Manuel Scheurs, Uke Veenstra,
Geertje Verheijden, Onno van der Vlerk.

Bulletin De Pijp aanvaardt, samen met samenwerkende derde partijen, geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op de grond van de inhoud van deze krant.

De ingezonden stukken komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de mening van de redactie.

Suggesties, tips of reacties:

kunt u e-mailen naar:
redactie@bulletindepip.nl

Per post sturen naar:

Bulletin De Pijp
Postbus 51346
1007 EH Amsterdam.

Advertenties en administratie:

Anke Kuijpers
Tel: 020 6766415 (op werkdagen)
E-mail: redactie@bulletindepip.nl

Overige informatie:

Bulletin De Pijp is een uitgave van De Gemeenschap Amsterdam.
Dient als expressiemiddel van de wijk, plaats de mens als centrale waarde, beschouwt alle mensen gelijkwaardig, erkent de vrijheid van gedachte en geloof en staat open voor elke soort deelname, mits deze geen discriminatie of geweld oproept.

Inhoud

- Nieuws in de buurt
- Katsongs
- Extra Rialto / CC amstel
- Ankie's muzikie
- Bloemen en planten
- De verhalen van een zeeman
- Natuur & milieuteam zuid
- Het favoriete recept van.....
- Stadsdeelinformatie
- Kunst- theater -film- muziek
- Ondersteuners wegwijzer



Spaanse delicatessen
Belegde broodjes
Tapas en paella
Spaanse stoofgerechten

Borrel of feestje?
Pacomer
Traiteur & Catering

Pacomer Traiteur
Gerard Doustraat 66
1072 VV Amsterdam
Tel: 020 4711323
www.pacomertraiteur.nl
info@pacomertraiteur.nl



1e vd Helststraat 50
Tel: 020 671 22 42

www.wijnbar.nl



Nieuws in de buurt



Il Pastificio

Eind 2012 opende Il Pastificio zijn deuren in de Pijp in Amsterdam. Il Pastificio = de pastafabriek, waarmee de familie de pastatraditie wil voortzetten in Nederland. Oorspronkelijk komen we uit de buurt van Gagnano, waar de verse pasta vervaardiging in 1600 is ontstaan en waar het ambacht via de familie wordt doorgegeven. Zo heeft Mario, de vader, zijn ambacht geleerd. Samen met zijn zoon Cosimo en zijn vrouw Margherita vervaardigen ze dagelijks verse pasta's. Ambachtelijke pasta's om heerlijk van te genieten en die in 1 à 2 minuut zijn klaar te maken. De verfijning zit in de bereidingswijze met de juiste kwaliteitsproducten. We gebruiken alleen authentieke ingrediënten, bijvoorbeeld semola - Italiaanse griesmeel van harde tarwe en natuurlijk water.

Wij heetten u graag welkom in onze winkel om te genieten van het verhaal achter onze producten. Wij willen onze successen met u delen maar ook onze kleine liefdevolle voldoeningen van elke dag. Maar vooral willen we kijken naar wat de toekomst te bieden heeft, onze doelen te bepalen en de harten van u te stelen. A Presto!

**Il Pastificio Eerste Sweelinckstraat 18 1073 CM
Amsterdam T.020-7531312 E. ilpastificio@live.nl**



Verlangen

**Ik ben zo blij
dat ik jou heb ontmoet**

**Sindsdien heeft mijn leven
meer gloed**

**Het uitzicht is nu mooier
En het heeft meer zin**

**Om te doen wat ik doe
een nieuw begin**

**Een begin van een leven
een leven met verlangen**



café Mansro

eerste Sweelinckstr 13



Maria by Callas

[Tom Volf | Frankrijk | 2018 | 115' | Engels, Frans, Italiaans gesproken | Nederlands ondertiteld]

Sopraan Maria Callas (1923-1977), een operalegende: ze koppelde een uniek timbre aan een groot acteertalent – de uitvoeringen van La Divina waren onvergetelijk. In 2013 stuitte de Franse fotograaf/filmmaker Tom Volf per toeval op een opname van haar; er ging een geheel nieuwe wereld voor hem open. Betoverd besloot hij haar leven in beeld te brengen. Hij reisde de wereld rond op zoek naar nog niet ontgonnen beeld- en geluidsmateriaal, zocht naar verloren archieven, en sprak met tientallen van haar beste vrienden en collega's. Die tocht, die drie jaar zou duren, leverde hem een schat aan niet eerder gezien materiaal op en ruim zestig uur aan interviews. Met dit alles componeerde hij zijn eerste lange documentaire, Maria by Callas, gemaakt ter herdenking van Callas' 40e sterfdag.

Aan het woord komen o.a. ex-echtgenoten Giovanni Battista Meneghini en Aristoteles Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, J.F. Kennedy, Grace Kelly en Liz Taylor. Callas 'zelf' vertelt haar verhaal in een voice-over van Fanny Ardant.



Eten in Rialto

pizza & pop-up restaurant
Iedere maandag: Film e Pizza

We hebben al enige tijd een super samenwerking met De Pizzabakkers de Pijp. Voor •14,50 een film naar keuze en een ovenheerlijke pizza bij De Pizzabakkers (Eerste Sweelinckstraat 16HS). Combi-tickets zijn te koop aan onze kassa. Cineville-pashouders betalen • 7.

De pizza kun je natuurlijk opeten bij de Pizzabakkers zelf (wel even reserveren, kan vanaf 16.00, via 020-7527850), maar je kunt hem ook meenemen naar Rialto om er daar van te smullen. Wij zorgen dan voor een bord en bestek.

Iedere donderdag en vrijdag: Mireilles pop-up restaurant

Naar de film met een lege maag? Op donderdag en vrijdag hoeft dat in ieder geval niet, want op die dagen bereidt onze chef-kok Mireille in Rialto in haar pop-up restaurant heerlijk vers comfort food - tegen een zeer



Kookwinkel
De Pittenkoning
1e van der Helststraat 35
hoek Albert Cuyp markt
tel: 020 6716308
www.depittenkoning.nl



Jeugd De Sneeuwkonigin Het Kleine Theater wo 26 dec 15:00 uur

Twee meisjes vertellen een verhaal. Of nee, ze spelen het. Het is hun lievelingsverhaal, ze kennen het helemaal uit hun hoofd.

Het gaat over twee vriendinnen; Kaja en Gerda. Op een dag is Kaja ineens verdwenen. De Sneeuwkonigin heeft haar meegenomen naar haar IJspaleis in het koude Noorden. Gerda gaat naar haar op zoek. Ze gaat een barre, avontuurlijke tocht tegemoet. Uiteindelijk vindt ze haar, maar Kaja herkent haar niet meer...

Haar hart is bevroren. Gerda is de enige die haar hart weer kan ontdooien. Hopelijk is ze niet te laat.

Een muzikale voorstelling over liefde. Over warmte en kou. Over een vriendschap die alles overwint. Een warm winterverhaal.

Het Kleine Theater is het jeugdhuisgezelschap van CC Amstel. Anke Engels en Vimala Nijenhuis maken op de meest ambachtelijke manier theater. Zonder veel gedoe, met mooie muziek en gekke personages. Verhalen, vaak sprookjes, waar ze hun eigen draai aan geven, zodat ze niet eng zijn voor de kleinste maar ook zeker niet saai voor de oudste. Vrolijke, muzikale, poëtische familievoorstellingen (3+) gebaseerd op een sprookje of een ander mooi verhaal. En uiteindelijk leeft iedereen nog lang en gelukkig...

Concept en spel: Anke Engels, Nina van Koppen, Vimala Nijenhuis

Eindregie: Vincent Rietveld

Geluidsontwerp: Richard Hakkenes

Duur: 45 min

Op 26 december is er na afloop een kerstconcert door de huisband van Het Kleine Theater!

Volwassen: • 9.50

Jeugd regulier: • 7.50

Jeugd Stadspas / NSO: • 6.00



voor al uw
dieren voedsel



Bert's
Dierenbenodigheden
Albert Cuymarkt 163

Sonny
FALAFEL

1e vd Helststraat 43

Tel: 020 6767612

www.sonnyfalafel.nl

eigen gemaakte
VLAAMSE FRITES



Ankie's Muziekie

Maria Callas



Als er één zangeres is geweest die een turbulent leven heeft geleid dan is het wel Maria Callas geweest. De meningen over haar zangkwaliteiten waren verdeeld. Een feit was wel dat als je haar stem hoorde je meteen wist dat zij dat was. Ook toen ze haar afscheidstournee in 1972 hield en haar stem niet meer te vergelijken was met vroeger kwamen de fans massaal naar de concerten om haar in ieder geval nog in levende lijve te zien. Ze had moeite om werk en privéleven te scheiden. In een interview met de Britse interviewer David Frost in 1970 verwoordde ze deze worsteling zo: "Er zijn twee mensen in mij: de Maria die ik wil zijn en de Callas waaraan ik moet voldoen."

Zij werd geboren op 2 december 1923 als Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulos in New York. Haar achternaam werd veranderd in kalos (Grieks voor mooi) en later in Callas. In 1937 ging ze met haar Griekse moeder naar Griekenland om daar een zangopleiding volgen. Dat kwam vooral door haar moeder die zelf indertijd graag op het podium had willen staan en nu haar dochter die kant op duwde. Het conservatorium van Athene zag niet veel in haar maar het Grieks Nationaal Conservatorium wilde haar wel

aannemen. Haar lerares, Maria Trivella, besloot om haar

niet als alt maar als dramatische sopraan op te leiden. Dat bleek een goede greep. In 1938 gaf ze haar eerste openbare optreden met een stuk uit Tosca en dat bleek een begin van een carrière die haar tot een absolute wereldster zou maken. Binnen tien jaar zou ze bekend staan onder de



bijnaam la divina, de goddelijke.

Vooraf rollen van negentiende-eeuwse Italiaanse opera's van Bellini en Verdi waren haar op het lijf geschreven. Op haar techniek was wel kritiek maar de emotionele lading die ze in haar rollen legde maakte die tekortkomingen goed. Ze stond bekend als een lastpak maar of dat helemaal terecht was? Als je zo geleefd werd als zij dan wordt het moeilijk om jezelf te zijn. Zoals ze het zelf verwoordde: "Het is vreselijk om Maria Callas te zijn, omdat het een kwestie is van proberen te begrijpen van iets dat je nooit werkelijk kunt begrijpen." In 1949 trouwde ze met Giovanni Battista Meneghini, een rijke industrieel uit Milaan van wie ze in



Spaans Restaurant

Vamos A Ver

Govert Flinckstraat 308
Telefoon 020 673 69 92



Dinsdag gesloten
Cerrados los martes
www.vamosaver.nl



1e v.d.
Helststraat
hoek
Albert Cuyp
markt

Tel:
020
4702500

door Anke Kuijpers
www.opus391.nl

Ze had graag gewoon een gezin met kinderen willen hebben: “de belangrijkste bestemming van een vrouw is een gezin met kinderen” liet zij zich ontvallen in het interview met Frost.



Daarna begon ze in 1959 een verhouding met haar grote liefde, de industrieel Aristoteles Onassis die haar in 1968 aan de kant zette voor de weduwe van John F. Kennedy, Jacqueline.



Vanaf 1965 trok ze zich langzamerhand terug uit de operawereld om in 1972 voor het laatst, ook in Amsterdam in het Concertgebouw, te zingen. Ze verbleef nog uitsluitend in haar appartement in Parijs waar ze in 1977 overleed aan een hartaanval, waarschijnlijk door het vele medicijngebruik.



Tienduizenden mensen waren op de been in Parijs om haar naar haar laatste rustplaats te zien gaan, Père Lachaise. Haar as werd nog dezelfde dag gestolen en kwam na een paar dagen weer boven water om uitgestrooid te worden in de Ionische Zee. Ook na zoveel jaren heeft ze nog veel bewonderaars over de hele wereld. Dit jaar is in première gegaan een documentaire Maria by Callas door de Modefotograaf en filmmaker Tom Volf. Hoewel hij in deze documentaire als echte fan een erg rooskleurig beeld van haar schetst geeft het toch een fascinerend beeld van een vrouw die zichzelf vaak niet begreep.

Op Youtube staan heel veel aria's. Luister bijvoorbeeld naar de Habanera uit Bizet's Carmen en dan de live uitvoering uit Hamburg (1962). Momenteel draait de documentaire nog in Rialto.

Voor dit stuk heb ik gebruik gemaakt van een recensie uit het Parool (12 september 2018) van Jos van der Burg.



Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat
Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209

Bloemen en planten

Dit keer nieuws over de beestjes die het leven in onze Pijp mooier maken, en over de uitzonderingen daaronder die dit jaar verantwoordelijk zijn voor de enorme kaalslag onder het groen op straat. Plus een paar tips om deze donkere maanden wat op te fleuren.

Wormenfeestje

Op zaterdag 20 oktober waren alle wormenhoteliers en deelnemers aan de zo'n veertig wormenbuurthotels in Amsterdam uitgenodigd voor een 'wormenfeest' in de Fruittuin van West.



Samen met Tamara Beelen, de hotelier van het wormenhotel op de hoek van het Sarphatipark en de Eerste Sweelinckstraat, fietsten we naar de Fruittuin, halverwege Geuzenveld en Halfweg. Het ontdekken van deze ontzettend leuke plek was al een feestje op zich. Er is een enorme biologische winkel, je kunt er zelf fruit oogsten en bloemen plukken, een kopje koffiedrinken of een kinderfeestje vieren. Toen wij er waren genoot een groepje kids van het roosteren van marshmallows boven een open vuurtje. Een inspirerende en

heerlijk ongedwongen plek, met een portret van oud-president Obama bij het herentoilet en een portret van Pippi Langkous bij het damestoilet. Een gigantische egel, gemaakt van steigerhout en plastic bloempotten, verwelkomde ons op het terrein waar zich de Eerste Amsterdamsche Wormenkwekerij bevindt. We kregen een kijkje in het leven en voedselpatroon van de nuttige, slijmerige bodemdierpjes en leerden van elkaars ervaringen tijdens het 'wormingelen'. Op 11 november is er onder bezielende leiding van Tamara Beelen en Toos Tuin voor het eerst geogst uit het wormenhotel dat afgelopen winter bij het Sarphatipark is geplaatst. Wormen uitzoeken, niet gecomposteerd materiaal eruit halen en dit samen met de wormen weer terugdoen in het hotel. Het door de wormen en andere micro-organismen gecomposteerde groente-, fruit- en tuinafval werd door de deelnemers enthousiast meegenomen om hun eigen tuin- en balkonplanten te voorzien van deze supervruchtbare compost.

Kijk voor meer info op buurtcompost.nl of stuur een mail naar wormenhotel@amsterdam.nl

Een vijfsterren insectenhotel

Ook in het Sarphatipark wordt niet stilgezeten. De gemeente is een groot deel van het park aan het renoveren. Er komt onder andere een betere drainage voor de overwegend zeer natte grond in het park. En de vrijwilligers van het Groen Gemaal hebben een compleet nieuw insectenhotel ontworpen en gebouwd.



Een enorme klus. Er is wekenlang riet en bamboe geknipt en er zijn talloze gaatjes in boomschijven geboord. Een sierlijk kastanjehouten 'schapenhekje' moet voorkomen dat mensen er weer gekke dingen mee doen, zoals helaas al snel na plaatsing werd geconstateerd.

Mot met de buxusmot

De opletende groenliefhebber is het ongetwijfeld niet ontgaan: geveltuinen en potten en bakken met daarin buxussen die zijn veranderd in bruine staketsels. Een treurig gezicht. De doorgaans wintergroene struikjes en struiken zijn reddeloos verloren.



De oorzaak?

De exotische buxusmot, die landelijk voor een enorme kaalslag zorgt. Hij is een paar jaar geleden voor het eerst in Nederland gesignaleerd, en vormt nu ook een plaag in Engeland, Frankrijk, Duitsland en België. Waarschijnlijk is de zwart-witte Aziatische nachtvlinder met een lading buxusstruiken uit Japan in Europa beland. De motten kunnen een plant in korte tijd kaalvreten. De geelgroene rupsen met een zwarte kop en zwarte stippen zijn moeilijk te zien, want ze zitten in de struik, een stuk onder de buitenste bladeren, verstopt. Het eerste wat opvalt is dat er kale plekken in de buxus ontstaan, met aan de voet daarvan geheel 'fijn-gemalen' blaadjes. Controleer je buxussen daarom regelmatig en voel met je vingers tussen de takken of je een plakkerige substantie en spinsels tegenkomt. Daarin zitten de rupsen.

Ze slaan vooral in april-mei en in augustus-september toe. Bestrijd de rupsen door ze met de hand te verwijderen en/of met speciale (biologische) insecticiden. Geef de buxus ook regelmatig speciale buxusvoeding. Vervang dode buxussen door de eveneens wintergroene en makkelijk te snoeien struikkamperfoelie (*Lonicera nitida*) of Japanse hulst (*Ilex crenata*).

Vraag ernaar bij Fred van Tol van de Plantenmarkt op de Albert Cuyp

Zorg voor meer fleur en kleur

De dagen worden steeds korter en donkerder, planten zijn uitgebloeid, de bomen kaal. Je zou er depressief van worden. Gelukkig zijn er planten en struikjes die wintergroen zijn, kleurige bessen dragen of zelfs bloeien in de winter. Vul potten en bakken bijvoorbeeld met *Skimmia*, winterviolen, heide (als je daarvan houdt), bergthee (*Gaultheria*), kerstrozen (*Helleborus*), parelbes (*Pernettya*), klimop en zilverstruikjes (*Calocephalus*). In de geveltuin kun je blauw schapengras (*Festuca glauca*), druifheide (*Leucothoe*), toverhazelaar (*Hamamelis*), dwerg- of glansmispel (*Cotoneaster*), hulst, winterjasmijn, sneeuwbal (*Viburnum*) of een mahoniestruik planten.



Druifheide (*Leucothoe*)

De verhalen van een zeeman deel 18

Buurtbewoner Raymond Heinemeijer is een kleurrijk persoon met een markant verleden, onder andere bij de Koninklijke Marine. Zijn vrouw, kunstenares Geertje Verheijden, tekent in dit bulletin zijn verhalen op. Na een bijzondere tijd met de koninklijke familie tijdens hun vakanties in Italië moet Raymond – ‘Hein’ voor collega’s en intimi – weer aan het werk bij de marine. We pakken de draad op begin jaren zeventig.



Die Ouwe

Eindelijk, na een lange reis van drie maanden via Gibraltar, Italië, Griekenland, Turkije naar Odessa in de USSR en weer terug, meren de schepen uit de Van Speijk-klasse, de fregatten Hr. Ms. Van Galen en Hr. Ms. Evertsen, af in Den Helder. De hele bemanning maakt zich op om naar huis te gaan. En dan staat daar plotseling de schipper voor kwartiermeester Heinemeijer. ‘Hein, je moet je even bij Die Ouwe (zoals de commandant door de bemanning wordt genoemd) melden voordat je het schip verlaat.’ ‘Ai ai, schipper,’ antwoordt Hein een beetje geschrokken. Bij ‘Die Ouwe’ komen betekent meestal niet veel goeds. Toch weet Hein zeker dat er niets is gebeurd waardoor hij op parade (voor een straf) moet



komen.

Er zal toch niets ernstigs zijn in verband met zijn familie?

Een onverwacht verzoek

Met een ongerust gevoel meldt kwartiermeester Hein zich bij de eerste officier. Je mag namelijk nooit zomaar naar de commandant, dat gaat altijd via de eerste officier. ‘Ah, Hein, goed dat je er bent, laten we maar meteen naar Die Ouwe gaan.’ De eerste officier klopt op de deur van de kajuit van de commandant. ‘Kom binnen’ klinkt er vanuit de kajuit. ‘Kwartiermeester Heinemeijer meldt zich commandant’. ‘Oh fijn, dat is goed, kom binnen, Hein. Neem plaats.’ Zo, dat klinkt positief denkt Hein, want normaal gesproken blijft een onderofficier staan wanneer hij bij Die Ouwe moet komen. ‘Blij dat je weer in Nederland bent?’ ‘Jazeker, commandant,’ antwoordt Hein.

‘Ik heb een telegram ontvangen van de adjudant van prinses Beatrix, met het verzoek of jij contact met hem op wilt nemen, Hein. Ik denk dat wij allebei weten wat dat waarschijnlijk in zal houden. Ik vind het jammer om jou straks op Hr. Ms. Evertsen te moeten missen, maar ik denk dat ik wel weet welke keuze je gaat maken. Eerst maar eens die week vakantie, die we allemaal na deze interessante, maar ook vermoeiende reis hebben verdiend. Het is de bedoeling dat je komende vrijdag naar Den Haag afreist om daar om 11.00 uur de adjudant van de prinses te ontmoeten. Ik wens je een paar fijne vrije dagen en alle goeds bij je terugkeer naar de koninklijke familie.’ ‘Dank u wel, commandant, ik ben best een beetje onder de indruk van dit bericht, maar

door Geertje Verheijden



Opgelucht, blij en vol verwachting pakt Hein zijn plunjezak en reist af naar Amsterdam, waar hij op het Hoofddorpplein op kamers woont. Natuurlijk is het fijn om even een paar vrije dagen te hebben, maar eigenlijk kan hij niet wachten tot vrijdag...

Wordt vervolgd.



Een winterwandeling in het Amstelpark met aandacht voor de kerstboom, andere coniferen en groenblijvende loofbomen.



za 22 december 2018 - 11.00-12.30 uur

Vertrekpunt

Hoofdingang Europaboulevard

Informatie

Gratis deelname. Vrijwillige bijdrage is welkom. Voor meer informatie kijk op www.ivn.nl/amsterdam of neem contact op met de excursieleider.

Aanmelden is niet verplicht, maar wel praktisch. Het is raadzaam om voor elke excursie even te informeren of deze doorgaat. Dan kom je niet voor niets.

Excursieleider:

Gert Snoei 020-4922366 gertsnoei@hetnet.nl.

Alleen op de excursiedag 06-10 683 729.

IVN publieksexcursies worden gegeven door ervaren natuurgidsen, zowel voor leden als niet-leden. Amsterdammers ontdekken op deze manier vaak onbekende kanten van de stads-natuur dichtbij huis. IVN geeft ook excursies op maat voor bedrijf, school of familieuitje. Kosten per excursie • 75,-. Info dianastraten@hotmail.com of 06-29 208 182

Het favoriete recept van.....

Een gezonde lekkerbek.

Pasta uit de oven met broccoli

Bij mij om de hoek, 1e Sweelinckstraat, zit al jaren een zaak die verse pasta verkoopt. Ik kom daar met enige regelmaat. Voor mij geen gedroogde pasta meer of zogenaamde verse pasta uit de supermarkt. Hier wordt het vers gedraaid waar je bijstaat en je wordt altijd heel enthousiast ontvangen ook al koop je maar een paar ons pasta. Ik krijg soms van vrienden niet begrijpende blikken want wat doe je nou alleen maar met pasta? Niets is makkelijker dan er zelf wat bij te gooien. En niet dan altijd die eeuwige saus maar gewoon met wat groente en in dit geval vis: klaar in een half uur!

Benodigheden voor 4 personen:

350 gram verse pasta
(vraag welke voor dit gerecht heel lekker is)
1 blikje tonijn in olijfolie
1 rode peper
200 gram mozzarella
500 gram broccoli
4 eetlepels olijfolie
Zout
2 eetlepels geraspte pecorino of Parmezaanse kaas

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 200 C.

Laat de tonijn uitlekken en verdeel deze in stukken.

Snijd de rode peper, zonder zaadjes, in stukjes. Verdeel de mozzarella in plakjes en de broccoli in kleine roosjes.

Kook de pasta in ruim water met zout, verse pasta is in ongeveer 2 minuten goed. Kook intussen de broccoli 3 minuten, giet deze af en spoel er koud water over.

Giet de pasta af. Schep de rode peper, 3 eetlepels olijfolie, tonijn, mozzarella en broccoli erdoor. Vet een ovenschaal in met de rest van de olijfolie en schep de gemengde pasta erin. Bestrooi het gerecht met de kaas en zet het 10 minuten in de oven tot het goudbruin is.

Voeg bij het serveren eventueel blaadjes basilicum toe.



REURING

Café Restaurant
Lutmastraat 99
Tel: 020 777 0996
www.cafereuring.nl

Al voor **15 euro**
in deze krant?

mail naar
redactie@bulletindepip.nl

Stadsdeelinformatie

Politie Zuid-De Pijp

Contact: Wijkteam en buurtregisseur

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen

Tel: 0900 8844 – niet spoedeisend (ook meldingen/vragen)

E-mail: pijp-buurtregie@amsterdam.politie.nl

Politie Meld Misdaad Anoniem

Tel: 0800 7000

Politie Zuid-De Pijp

Geopend: Dagelijks 8.00 tot 22.00 uur

Bezoekadres: President Kennedylaan 11

Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam

Huis van de wijk De Pijp

Adres: 2e van der Helststraat 66,
1072 PG Amsterdam

huysvandewijk.depipp@combiwel.nl

www.combiwel.nl

Info : 020 6764800

Voor elkaar in zuid

Vrijwilligers helpen oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken.
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)

Tel : 020 679 4441

E-mail: info@voor-elkaarinzuid.nl

Sociaal loket

dinsdag 09:00-12.00, woensdag 13.30-16.30

Vliegende Brigade van ervaringsdeskundigen
spreekuur donderdag 11.00-13.00

Voedselbank Zuid

Inloopspreekuur: maandag 15:00 - 16:30 uur.

Stadsdeelkantoor Zuid

Adres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam

Gemeentelijk informatienummer tel: 14020

op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur.

Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 8.30-12.00 uur.

Op afspraak: do 13.00-20.00 uur.

Voor een afspraak op donderdag kunt u tot woensdag 12.00 uur bellen met het loket.

Wijksteunpunt Wonen

(achterstallig onderhoud?)

Bezoek één van de spreekuren

Iedere woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur

Adres: Wijkcentrum De Pijp

Tweede van der Helststraat 66

Tel: 020 5230160

(Alle werkdagen bereikbaar, anders antwoordapparaat u wordt dan teruggebeld)

Sporten in Sporthal De Pijp

Lizzy Ansinghstraat 88 1072 RD Amsterdam

Tel: 020 470 1460 (Sportbuurtwerk)

Sportbuurtwerk Zuid organiseert een breed scala aan cursussen en instuiven in Sporthal de Pijp.

Tevens is het Sportloket daar gevestigd,

waar u op:

maandag, dinsdag en donderdag van 14.00-17.00 uur terecht kunt voor informatie over de activiteiten en inschrijvingen.

Informatie tel: 020 470 1460

Dieren Ambulance Amsterdam

www.dierenambulance-amsterdam.nl

De Dierenambulance Amsterdam biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde dieren in Amsterdam en omgeving.

Heeft u ons nodig voor een dier in nood;

bel ons dan op **tel: 020 626 21 21**

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor dieren in nood! (tussen 23:00 en 08:00 uur alleen voor spoedgevallen)

Vogels en andere kleine (huis)dieren

Hebt u een jonge, zieke, gewonde vogel of ander klein dier zoals een fretje, konijn etc. gevonden,

lees dan eerst onze website verder voor u ons belt.

Huisdier kwijt Wat doen wij wel en wat doen wij niet?

Kijk op de website:

www.dierenambulance-amsterdam.nl

Lunchroom



Hannibal

Eetkamer van de pijp
Ferdinand Bolstraat 92

Hoek Govert Flinckstraat
Tel 020 673 54 88

Gambrinus



Café Restaurant Gambrinus
Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam
Tel: 020 67 17389
www.gambrinus.nl

Rialto

Extra

CC amstel

Een selectie



Rialto Filmclub 3: Shoplifters

[Kore-eda Hirokazu | Japan | 2018 | 121' | Japans
gesproken | Nederlands ondertiteld]

Op vrijdag 14 december staat om 11.00 uur de derde aflevering van de Rialto Filmclub op het programma. Film van de dag is het met de Gouden Palm bekroonde

Shoplifters van de Japanse regisseur Kore-eda Hirokazu. De film wordt ingeleid door Veerle Sniijders.

Shoplifters

De familie Shibata heeft het bepaald niet breed en daarom gaan vader en zoon er zo nu en dan op uit om iets uit de winkel te pikken. Op een koude dag, vinden ze een klein, bibberend meisje op straat en ze nemen haar mee.

PREMIÈREDATUM:
14 december 2018



Muziek(theater) A Funky Pre-Xmas

Amsterdam Funk Orchestra featuring Jared Grant & Eline Gemerts

De grootste funkband van Nederland speelt een unieke kerstshow

De grootste funkband van Nederland speelt een unieke kerstshow. Als speciale gasten brengen ze zangers Eline Gemerts (bekend van Superswamp) en Jared Grant (halve finalist The Voice of Holland en zanger in de band van Sven Hammond) mee.

Ze spelen onder andere het meest funky Motown repertoire om je in de kerstsfeer te brengen! Als dat geen goed begin van je kerstvakantie is.

Compositie: eigen werk en Motown classics

Duur: 90 min.

zo 23 dec 20:00

Regulier: • 10.00

CJP / Stadspas / Student / 65+ : • 7.50

rialto

Ceintuurbaan 338
www.rialtofilm.nl



www.ccamstel.nl
Cullinanplein 1
Tel: 020 6712417

Rialto

Een selectie uit het programma



Rialto Filmclub - het 8e seizoen

oktober 2018 t/m mei 2019

En net zoals in de voorgaande zeven seizoenen zullen de films van een originele en geïnspireerde inleiding worden voorzien door Rialto-medewerkers Veerle Snijders en Mark Mallon. Na afloop van de film worden de leden getraakteerd op een kop koffie/thee én iets lekkers.

Data

19 oktober 2018: Las herederas (Marcelo Martinessi)

16 november 2018 Cold War (Pawel Pawlikowski)

14 december 2018 Shoplifters (Kore-eda Hirokazu)

18 januari 2019

15 februari 2019

15 maart 2019

19 april 2019

17 mei 2019

Abonnement

Een abonnement met nog zes bijeenkomsten te gaan (incl. koffie/thee + iets lekkers) kost • 54,- . Een los kaartje kopen kan ook – dat kost • 11,- Houders van een Cinevillepas kunnen gratis naar binnen.

Een abonnement is ook verkrijgbaar aan de kassa.

Bibliotheek

Een selectie uit het programma



Schrijfworkshops in OBA Cinétol

Elke tweede zaterdag van de maand organiseert OBA

**Cinétol workshops voor
volwassenen**

die graag (verhalen) schrijven.

**In de ochtend een schrijfworkshop voor beginners,
's middags een voor gevorderden.**

De beginnersworkshop van 11 tot 13 uur is voor mensen die het leuk vinden om verhalen te schrijven en inspiratie willen opdoen. Tijdens de workshop komen verschillende schrijfoefeningen aan bod en krijgen de deelnemers schrijftips. Er komt soms theorie aan de orde, maar het gaat er vooral om dat iedereen tijdens de workshop veel schrijft.

Deze workshops vinden plaats in OBA Cinétol, Tolstraat 160, en worden gegeven door schrijfcoach Aafke Jochems.

Deelname met OBA-pas • 5,00 / normaal • 10,00.
Maximaal 10 deelnemers, daarom van tevoren aanmelden
via

(020) 662 31 84 of cinetol@oba.nl.

Alleen toegang met bevestiging van aanmelding.

rialto

Ceintuurbaar 338
Tel: 020 676 87 00
www.rialtofilm.nl

www.oba.nl

Bibliotheek Cinétol
Tolstraat 160,
Tel: 020-6623184

Saskia's

Saskia's Huiskamer

Huiskamer

Dagelijks geopend voor groepen Albert Cuyppstraat 203 Tel: 06 28 629 839 www.huiskamerrestaurant.com

Eddy Bar
HEROPEND
Gerard Doustraat 58

Sonny
FALAFEL & VLAAMSE FRITES

voor al uw
dierenvoedsel



Bert's
dierenbenodigheden
Albert Cuyppmarkt 163

Tel: 020 6763247

Z
de zaag

Kraam Kado
open di t/m do 12 - 15 u
2e van der Helststraat 75
1073 AL Amsterdam

Saray
Lokanta

CAFE RESTAURANT
de duvel

 DINER
DRANK



**Café
Restaurant**
1e van der Helststr 59-61
Tel: 020 675 75 17
www.deduvel.nl

"Pilsvogel"
Gerard Douplein 14
tel: 020 6646483
www.pilsvogel.nl

Gerard Doustraat
33/35
Tel: 020 6719216
Turkse specialiteiten

Al voor 15
euro
in deze krant?

mail naar
redactie@bulletinde-



Artist
LIBANESE RESTAURANT
Dagelijks geopend
2e Jan Steenstraat 1
Tel: 020- 671 42 64
maandag alleen voor
reserveringen geopend


FRANGGO



MINICARDS
maximum response
www.minicards.com
DOWNLOAD
DE GRATIS APP

FRANS HALSSTRAAT 39

**Ron
Verboom**
Bakkerij



Uw Installateur
B. van Erve

Ceintuurbaan 212 -1072 GD Amsterdam
Tel: 020 66 203 20
Website: www.bvanerve.nl



Centuurbaan 278
hoek Ferd. Bolstraat
tel 020 6621409

Eerste Sweelinckstr 9
1073 CK
Amsterdam
www.franggo.nl
Info@franggo.nl
Tel: 020 3031046

 Portugese
flame
grilled
chicken