

Bulletin De Pijp

www.bulletindepijp.nl

Oud-Zuid



Foto's op billboards in het Sarphatipark

GRATIS

Wijkkrant

nummer 264-265 2015 jaargang 27

COLOFON

Jaargang 27 - nummer 264-265
juli-augustus 2015

Redactie:

Marieke van Gessel,
Anke Kuijpers,
Sabine van Tatenhove.

Eindredactie:

Bert Roelofs

Vrijwillige medewerkers:

de Buurvrouw, Frits Duijzend,
Anke Kuijpers, Katja Elsas,
Marieke van Gessel, Peter Noordendorp,
Jan van Overveld, Bert Roelofs,
Manuel Scheurs, Sabine van Tatenhove,
Uke Veenstra.

Redactieadres:

Postbus 51346, 1007 EH Amsterdam
E-mail: redactie@bulletindepip.nl
Mobiel: 06 10 8585 92
Bank: NL47INGB0007867814
t.n.v. De Gemeenschap Amsterdam

Bulletin De Pijp aanvaardt, samen met
samenwerkende derde partijen, geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op de grond van de inhoud van deze krant.

De ingezonden stukken komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de mening van de redactie.

Suggesties, tips of reacties:

kunt u e-mailen naar:
redactie@bulletindepip.nl

Per post sturen naar:

Bulletin De Pijp
Postbus 51346
1007 EH Amsterdam.

Advertenties:

Informatie: Frits Duijzend
E-mail: redactie@bulletindepip.nl

Overige informatie:

Bulletin De Pijp is een uitgave van De Gemeenschap Amsterdam. Dient als expressiemiddel van de wijk, plaats de mens als centrale waarde, beschouwt alle mensen gelijkwaardig, erkent de vrijheid van gedachte en geloof en staat open voor elke soort deelname, mits deze geen discriminatie of geweld oproept.

Website: www.bulletindepip.nl

Inhoud

- Kijkje in de keuken
- Bloemen en planten
- Ankie's muziek
- Nieuws uit de buurt
- Katsongs
- Stadsdeelinformatie
- Kunst in de Pijp
- Theater-Muziek-Film
- Ondersteuners wegwijzer



PACOMER TRAITEUR

Tapes
Broodjes
Catering
Spaans
Producten

Francisco Rodriguez

Gerard Doustraat 66
1072 VV Amsterdam
+31 (0) 20 4 711 323

info@pacomertraiteur.nl
www.pacomertraiteur.nl

Spaans Restaurant

Vamos A Ver

Artist
LIBANEES RESTAURANT

WynBar
Rooden & Roelen
Restaurant

REURING

CAFE RESTAURANT
DE DUVEL



Kijkje in de keuken

door de buurvrouw



HAMBURGERS & HOT DOGS

De Nieuwe Kleren van de Keizer?

De hamburger is afkomstig uit de Duitse stad Hamburg. Men bakte daar platgedrukte ballen gehakt vlees en serveerde die op ronde broodjes. Waarschijnlijk werd dit een rond broodje met een platgedrukte bal gehakt vlees genoemd. Hamburgers die naar de Verenigde Staten emigreerden namen deze eetgewoonte mee. Het ronde broodje met platgedrukte bal gehakt vlees werd niet langer rond broodje met platgedrukte bal gehakt vlees genoemd maar Hamburger. Deze hamburger bestond slechts uit de platgedrukte bal gehakt vlees, geserveerd op een rond broodje.

In 1843 emigreerde mevrouw Anna Margaretha Schmidt naar de Verenigde Staten, om nog datzelfde jaar in Pennsylvania te trouwen met haar geliefde John Henry. Een jaar later werd het huwelijk gezegend met de geboorte van hun zoon John Henry junior. Anna Margaretha Schmidt stond bekend om haar gortdroge platgedrukte ballen. De platgedrukte ballen vormden het dagelijkse menu van de kleine Sjonnie. Het kwam dan ook niet als een verrassing dat het jong reeds op 12-jarige leeftijd besloot om zelf in de voedingsbranche te stappen, alwaar hij begon met de verkoop van groenten en fruit. Snel veranderde zijn voorheen zo grauwe uiterlijk in dat van een blozende

gezonde jongeman. Binnen het Lutherse gezin was het vanzelfsprekend dat Sjonnie, zolang deze nog geen geschikte bruid had gevonden, in het ouderlijk huis zou blijven wonen. Dat betekende helaas wel eten wat de pot schafte. Het kostte de jongeling steeds meer moeite om de, waarschijnlijk met liefde bereide, droge ballen weg te krijgen. In het diepste geheim had hij een methode ontwikkeld om de ballen zelfs zonder kauwen in zijn maag te laten verdwijnen.

In 1869 trouwde Sjonnie met zijn grote liefde, Sarah. Ook de kookkunsten van Sarah vielen helaas, en dit is zeer zwak uitgedrukt, tegen. De platte ballen van Sarah waren niet alleen net zo gort droog als die van zijn moeder maar bovendien ontbrak het hen aan enige smaak. Had hij hier al die jaren naar uitgekeken? Sjonnie, inmiddels verslaafd aan zijn, in het diepste geheim, ontwikkelde remedie om gortdroge hamburgers naar binnen te laten glijden, meende dat het niet zo kon zijn dat alleen hem dit lot was beschooren. Uit respect voor zowel zijn moeder als zijn vrouw besloot hij zijn ongenoegen voor zich te houden. Zijn liefde voor zijn Sarah en zijn hang naar een gelukkig maar ook lekker leven dreven hem tot het perfectioneren van zijn brouwsel. >

1ste v.d. Helststraat
hoek
Alb. Cuyppstraat



caté
de Groene Vlinder

Tel: 020 470 25 00

Spaans Restaurant
Vamos A Ver

Govert Flinckstraat 308
Telefoon 020 673 69 92
www.vamosaver.nl

Dinsdag gesloten
Cerrado los martes

Brood en Banketbakkerij
Rud.H.Venekamp
ANNO•1897

Al ons (klein)brood en gebak
eigen fabrikaat

Ferd. Bolstraat 134 Tel: 662 12 09

vervolg **Kijkje in de keuken**

Na toevoeging van enkele smaakversterkers bracht hij het brouwsel nog tijdens zijn wittebroodsweken op de markt. Dit nog voor er een platgedrukte bal gehakt vlees op zijn broodje zou worden geserveerd!



Zijn brouwsel wist de platgeslagen bal gehakt vlees tot een lekkernij te verheffen. Tot op de dag van vandaag is het een wereldwijd succes. Zonder dit brouwsel was een platgedrukte bal gehakt vlees op een rond broodje nooit een echte hamburger geworden.

Dank je Anna Margaretha Schmidt, dank je Sarah, maar vooral bedankt John Henry Heinz, voor de ketchup!

hamburgers en hotdogs zijn nu echt HOT!

De afgelopen zomer heb ik vele foodfestivals, -hallen, -markets, -trucks en -noemmaarops zowel in het binnen- als het buitenland bezocht. De hamburgers en hot dogs vinden gretig aftrek. Een halfuurtje fileparkeren om nog maar slechts je bestelling door te kunnen geven wordt door geen enkel hippe foodie/foodhipster als bezwaarlijk gezien. Want je wachten zal beloond worden met een waanzinnig lekkere burger of dog. Ook wel dirty burgers en dirty dogs genaamd. Die zijn het meer dan waard om in de rij voor te staan, anders zou toch niet iedereen er voor in de rij gaan staan, toch, dude?

Tja, en hier ben ik niet helemaal van overtuigd. Gaan we misschien ook in de rij staan juist omdat iedereen in die rij staat? Of zijn we zo diep onder de indruk van de zelfverzekerdheid waarmee een team van kekke baardmannetjes

gehuld in stoere lederen schorten zichzelf een eerste of zelfs tweede veer in den bibs toegeëigend, terwijl ze je een treurig en triest overblijfsel van wat eerder nog een mooie sappige platgedrukte bal gehakt vlees was in je hand duwen? Gesteund door hun prachtige decor bestaande uit immens grote industrieel aandoende rookovens werpen ze je een blik toe dat als je hier niet van in extase raakt c.q. klaarkomt, je het echt niet hebt begrepen. Dus roepen we zonder dat we er erg in hebben allemaal oh en ah want dat kan niet anders in deze entourage, toch, baard dude? We eten onze tegenvallende hot dog, die herinneringen doet opkomen aan een bezoek bij een Zweedse meubel gigant, en spoelen deze weg met een glas peper dure whisky. We moeten ons echt voor het 'De Nieuwe Kleren van de Keizer effect' behoeden want dat komt de kwaliteit echt niet ten goede. Ik heb al verschillende hamburgers mogen proeven. De een had een nog mooiere en uitgebreidere lijst met ingrediënten dan de andere. Toch werd er zelden gevraagd hoe je de burger gebakken of gegrild wilt hebben en moest ik vaak op de menukaart checken wat ik geacht werd te proeven. Ik vind het excuus om te roepen dat het daar te druk voor is ronduit zwak. Ik heb nog nooit een kok in een restaurant horen zeggen dat hij vanavond maar al de biefstukken bien cuit bereidt omdat het zo druk is. Daar gaat je dure Wagyu- of Black Angus burger. Fantastische ingrediënten die verpieteren en totaal niet tot hun recht komen omdat ze soms met nog minder respect dan in een gemiddeld fastfood restaurant worden bereid. Iets kritischer mag best wel, want je moet vaak in verhouding een behoorlijk bedrag betalen.



**Kookwinkel
De Pittenkoning**

**1e van der helststraat 35
hoek Albert Cuyp markt
tel: 020 6716308
www.depittenkoning.nl**

door de buurvrouw

Mocht je nu tijdens het fileparkeren leuke contacten hebben weten te leggen via mijn wait, date & eet app, dan is er straks natuurlijk niets leuker dan samen hamburgers maken. Een lekkere hamburger begint bij een goed stukje vlees. Grof gemalen of gehakt, al dan niet zelf of door de slager, een goed stuk vlees heeft niet meer dan slechts wat peper en zout nodig. Alle andere smaakmakers zijn de externe toeters en bellen. Maak het zo gek als je zelf wilt maar let op je cuisson!



Mocht het toch misgaan dan is daar, godzijdank, nog altijd de bekende rode fles van Sjonnie, ofwel meneer John Henry Heinz. Thanks, dude!

Recept hamburger

Ingrediënten

- 1 rode ui
- 1 el arachideolie
- 1 el suiker
- 1 el appel- of balsamicoazijn
- ¼ sla naar keuze
- 2 tomaten
- 500 gr rundergehakt
- peper en zout
- 2 klontjes boter
- 8 reepjes spek
- 4 eieren
- 90 gr blauwe kaas
- 2 dikke augurken
- 4 verse pistolets

Bereiding

1. **Maak zelf uienconfituur:** schil de rode ui en hak ze in fijne schijven. Zet een kleine pan met een eetlepel arachideolie op het vuur. Doe hierin de ui-ringen en strooi er de suiker over. Laat alles karamelliseren en blus dan met een eetlepel appel- of balsamicoazijn.
2. **Was de sla grondig en snij de tomaten in schijven.** Kruid het rundergehakt met peper en zout. Meng goed door elkaar. Verdeel het gehakt in vier gelijke delen en rol die tot een bal. Duw ze dan plat tot je de vorm van een hamburger krijgt.
3. **Doe een klontje boter in een pan en bak de reepjes spek erin.** Zorg ervoor dat ze lekker krokant gebakken zijn en haal ze dan uit de pan. Bak dan de hamburgers aan beide zijden in de pan.
4. **Laat ondertussen het tweede klontje boter smelten in een andere pan en bak de eieren erin.** Snij de blauwe kaas in drie plakken en de augurken overlangs in plakjes.
5. **Snij de pistolets open en besmeer ze met de uienconfituur.** Beleg elke pistolet met een blaadje sla, een hamburger, twee sneden spek, een paar schijfjes tomaat, enkele plakjes augurk en een plak blauwe kaas. Eindig met een gebakken ei en serveer.



voor al uw
dieren voedsel



Bert's
Dierenbenodigheden
Albert Cuymarkt 163

Sonny
FALAFEL

1e vd Helststraat 43
Tel:6767612

www.sonnyfalafel.nl

eigen gemaakte
VLAAMSE FRITES

Sonny
FALAFEL & VLAAMSE FRITES

Bloemen en planten

Beestenboel in de tuin en op het balkon

Op een zomerse dag is het heerlijk ontspannen in de tuin of op het balkon. Als het te warm is om actief te tuinieren, kunnen we gewoon lekker genieten van ons groene paradijsje. En dat is nog fijner met allerlei gefladder, getjilp en gekwaak om ons heen!



Tuindieren lokken

Vogels, vlinders, bijen, hommels, lieveheersbeestjes en kikkers. Allemaal welkome tuingasten die schadelijke insecten en slakken verorberen of de bloeiende planten en eetbare gewassen bestuiven. En die bovendien ontzettend leuk zijn om naar te kijken of te luisteren.

Zelfs op het balkon kun je een natuurlijk paradijsje creëren, door een insectenhotel en vogelkastje op te hangen, een vogelbadje neer te zetten en bloeiende potplanten te kiezen die nectar en stuifmeel bieden aan vlinders, bijen en hommels, zoals lavendel en hemelsleutel (Sedum).

In de tuin trekt een vijver kikkers, libelles en waterjuffers. Vogels maak je blij met (bessen)struiken, bomen en klimplanten. Een hoekje met brandnetels is zeer waardevol voor vlinders. De rupsen van heel veel vlindersoorten eten ervan. Maar ook pinksterbloemen, Oost-Indische kers,

damastbloem, kaasjeskruid en vlinderstruik zijn belangrijke zogeheten waardplanten voor vlinderrupsen.

Aantrekkelijke bijenplanten

Bijen leven van stuifmeel en nectar. Zorg daarom voor het vroege voorjaar tot het late najaar voor rijk bloeiende planten waar ze hun kostje bij elkaar kunnen scharrelen. Onze top tien bijenplanten:

- Aster
- Bijenkorfje (brunel of Prunella)
- Goudsbloem
- Gulden roede (Solidago)
- Hemelsleutel (Sedum)
- Kruiden als lavendel, marjolein en tijm
- Kattenkruid (Nepeta)
- Ooievaarsbek (Geranium)
- Vingerhoedskruid
- Zonnebloem



Fijn voor vlinders

- Er zijn veel echte vlinderplanten, zoals de vlinderstruik (Buddleja). Plant ze in de volle zon, want vlinders hebben de warmte van de zon nodig om energie op te doen. Andere aanraders: lavendel, ijzerhard (Verbena), guldenroede, koninginnekruid (Eupatorium) en rode valeriaan.

- Hoogteverschillen tussen planten zorgen ervoor dat vlinders makkelijk hun weg kunnen vinden en creëren vaak ook beschutte plekjes waar vlinders graag gebruik van maken.

Voor onze gevederde vrienden

Sommige planten hebben eetbare bessen, andere krijgen lekkere zaden, zorgen voor beschutting of een plek om te nestelen.

Vogelvriendelijke planten, struiken en kleine bomen:

- Het krentenboompje (Amelanchier) heeft prachtig blad, bloeit mooi en krijgt bovendien een fraaie herfstkleur. Vogels zijn dol op de zoete bessen ervan.
- De dwergmispel (Cotoneaster) krijgt in juni wit-rose bloempjes die bijen aantrekken en in het najaar verschijnen de rode bessen die vogels graag verschalken. Twee 'vliegen' in één klap!



- In een appelboom kunnen vogels schuilen of een nest maken en ze smullen net als wij graag van de vruchten.
- De bessen van de wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) zijn niet alleen voer voor lijsters, maar ook voor veel andere vogels.
- De vuurdoorn krijgt oranje bessen waar lijsters, merels en spreuwen dol op zijn. Bovendien kunnen vogels erin nestelen.
- De Gelderse roos (Viburnum opulus) krijgt bessen waar goudvinken en merels wel raad mee weten. Ook kunnen vogels er een nest in maken.
- Puttertjes pikken graag de zaden uit de bollen van de grote kaardebol.
- De zaden van de zonnebloem zijn geliefd bij mussen, mezen, vinken en boomklevers.

Leerzame kost

Kosmos Natuur heeft deze zomer twee leuke en informatieve boeken uitgegeven met tips om dieren in de tuin of op het balkon te verwelkomen en ze beter te leren (her)kennen.

- *Geef dieren een (t)huis van biologe Helga Hoffman bevat informatie over aanleg, beplanting en onderhoud van tuin en balkon, met maar liefst 15 uitneembare bouwtekeningen voor het maken van onder andere een hommelmurcht, insectenhotel, lieveheersbeestjeshuis en vleermuizenkast.*
ISBN: 9789021559728, € 16,99
- *De tuindierengids van Richard Lewington en Ken Thompson biedt illustraties en beschrijvingen van maar liefst 500 dieren die in en rond de tuin voorkomen, met daarbij tips hoe ze naar je tuin te lokken.*
ISBN: 9789021559568, € 24,99



Ankie's muziek

Houd u van Brahms?

Wie deze rubriek met enige regelmaat leest, weet dat ik veel componisten een warm hart toedraag. Toch heb ik nog nooit over mijn favoriete componist geschreven. Als ik het daar wel eens over heb, dan snapt niet iedereen dat. Hij wordt soms een wat oubollige componist gevonden: geen opwindend leven, geen amoureuze schandalen en een prototype Duitser. Maar hier komt het: ik vind Johannes Brahms eigenlijk de componist die mij het meest aanspreekt. Ik ga proberen jullie lezers naar Youtube te krijgen om zijn mooiste werk te beluisteren.



Brahms (1833-1897) groeide op in Hamburg in een arm gezin. Zijn vader speelde contrabas en hoorn in kroegen, zijn moeder was klermaakster. Zijn ouders merkten al snel dat de kleine Johannes bijzonder muzikaal was en besloten hem al op pianoles te doen toen hij zeven jaar was. Hij bleek een begaafde leerling. Op zijn tiende speelde hij in het openbaar als pianist in een pianokwintet van Beethoven. Een Amerikaanse impresario die bij dit concert aanwezig was, herkende het talent van de jongen en wilde hem naar Amerika halen voor een tournee. Zijn pianoleraar was niet erg gecharmeerd van dit plan. Hij was bang dat het geen gunstige invloed zou hebben op zijn jeugdige pupil en ontraadde het de ouders.

Brahms bleef dus in Hamburg en ging noodgedwongen spelen in kroegen en bordelen om zijn ouders te ondersteunen. Hij bleef ondertussen pianolessen volgen en begon zich te bekwamen in het arrangeren van populaire deuntjes voor vierhandige piano. Zijn levenslange liefde voor poëzie en volksmuziek begon in deze periode. Hij begon volksliedjes te verzamelen door bundels met Duitse muziek aan te schaffen. In 1853 ging hij uiteindelijk toch op tournee, zij het op bescheiden wijze. Hij toerde met een Hongaarse violist door Duitsland. Tijdens hun verblijf in Düsseldorf had Brahms een ontmoeting die zijn verdere leven zou bepalen. Hij werd uitgenodigd bij **Robert Schumann (1810-1856)**, die toen al een beroemd componist was. Robert en zijn vrouw Clara waren meteen gesteld op de jeugdige, wat norske pianist. Brahms liet Schumann wat eerste composities zien en Schumann liet niet na om Brahms aan te moedigen hiermee door te gaan.



De tiende van Beethoven

De familie Schumann en Brahms hielden door jaren heen een innige vriendschap. Robert werd regelmatig geplaagd door aanvallen van ernstige depressies. Nadat hij geprobeerd had een eind aan zijn leven te maken door in de Rijn te springen werd hij opgenomen in een kliniek. Daar sleet hij de rest van zijn dagen in eenzaamheid. Hij wilde geen contact meer met wie dan ook. Brahms bleef tot haar dood bevriend met Clara. Toen hij in goede doen raakte doordat zijn composities goed werden ontvangen en regelmatig werden gespeeld kon hij zowel zijn ouders als Clara met haar kinderen financieel ondersteunen.

door Anke Kuijpers

Brahms heeft er lang over gedaan om een symfonie te schrijven. Hij was geen gemakkelijke schrijver. Veel zwoegwerk en veel verdween weer in de prullenbak. In 1862 verhuisde hij naar Wenen en in 1876 ging zijn eerste symfonie in première. Deze werd heel enthousiast ontvangen en meteen 'de tiende van Beethoven' genoemd (die schreef er negen). Brahms naam als componist was nu definitief gevestigd. Ook in die tijd werd hij wel al beschouwd als een ouderwetse componist. Hij trok zich daar niet zoveel van aan. Hij schuwde de discussie niet en kon behoorlijk bot uit de hoek komen, waardoor hij ook veel vijanden kreeg.

Nonchalant en nors

Ik heb laatst een klein boekje gelezen over Brahms, in het Oud-Duits (ik wilde het zo graag lezen, dan moet je er wat voor over hebben). Het was namelijk een verslag van iemand die Brahms een paar dagen had meegemaakt. Hij had toen niet lang meer te leven en was te gast op het landgoed van een rijke familie.



Hij kwam daar heel somber binnen. Clara, eigenlijk toch wel zijn grote liefde, was gestorven en hij kon het niet opbrengen om naar de begrafenis te gaan. De verteller geeft een beschrijving van Brahms: een oude, norske man die niet eens de moeite neemt om voor het diner zich te verkleden. Hij ontdoit heel langzaam tijdens dat verblijf en is zelfs zo ver te krijgen om achter de piano te gaan zitten en met anderen te musiceren.

Ook speelt hij wat eigen pianocomposities. Tijdens dit spelen is Brahms geportretteerd door de jonge schilder **Willy von Beckerath (1868-1938)**. Daarop zie je hem wat nonchalant en slordig spelen, met een sigaar in zijn mond. Met het gezelschap wandelde hij de volgende dag door het park. Daar zijn prachtige foto's van (zie Google afbeeldingen). Niet lang daarna zou Brahms overlijden. In Wenen, Hamburg en de rest van Duitsland werd gerouwd.



***Brahms heeft een groot repertoire nagelaten.
Ik noem mijn twee favorieten:***

- *Symfonie no. 4 (1884), het tweede deel*
- *De Altrapsodie (1869) en dan de uitvoering met altzangeres Aafje Heynis*



Nieuws uit de buurt

Audrey Dilrosun van Het IJspaleis

Audrey en René delen al 20 jaar een gezellig leven met elkaar. Zij werkte eerst jarenlang bij de KLM en hij bij De Telegraaf, maar het ondernemerschap begon te kriebelen. Zo hebben ze een aantal jaren een goed-draaiende hondenuitlaatservice in Almere gehad. In 2009 openden ze hun IJspaleis in De Pijp, op de hoek van de 1e Sweelinckstraat en Govert Flinck.



We wilden een nieuwe uitdaging en zochten naar een concept om mensen blij te maken en waar we zelf ook van konden genieten. Dat werd dus Het IJspaleis! We gingen kijken naar allerlei locaties en kwamen toen deze plek op internet tegen. De locatie sprak ons direct aan vanwege de gezellige multi-culturele sfeer in deze buurt. We voelden ons gelijk thuis en voordat we het ons realiseerden waren we al open. Vanaf dag één tot heden loopt het fantastisch en zijn we enorm trots en blij met onze ijswinkel. We zitten op een gezellig hoek bij de Albert Cuypmarkt, in het straatje waar het beeld van André Hazes staat. We hebben leuke, heel gevarieerde burens: de Pizzabakkers, een bruin café, een moskee, een tapas-bar, een Surinaamse bar en een zangschool. Dat maakt het tot een heerlijke mengelmooie waar je graag wil zijn en waar je de Amsterdamse sfeer van De Pijp nog kunt voelen. We krijgen hier allerlei verschillende klanten, kinderen, ouders, oma's, opa's, verliefde stelletjes, studenten, toeristen en menig bekende

Nederlander heeft bij ons al een handtekening gezet op onze "Door of Fame", zoals Youp van 't Hek, René Mioch, de zusjes Schuurman, Caro Emerald, tot Holleeder aan toe.

Natuurlijke smaken

Wij merken dat vooral Engelsen erg onder de indruk zijn van ons ijs, omdat ze dit soort ijs met allemaal natuurlijke smaken in Engeland nauwelijks kennen. Als ze hier op vakantie zijn en ze in de buurt verblijven komen ze soms wel twee keer per dag ijs halen. Dat hebben we nog niet met andere toeristen meegemaakt. Een jaar na de opening van Het IJspaleis en met de uitbreiding van het terras kregen we het zo druk dat we besloten met de hondenuitlaatservice, die we toen ook nog hadden, te stoppen en er 100% voor te gaan. Met de allereerste lentedagen, zijn wij trots om onze blije klanten weer te verwelkomen en samen met hen een nieuw ijsseizoen te beginnen. Elke ochtend als ik hier binnenkom heb ik weer die vibe dat ik er weer een mooie dag van ga maken.

Nadat de 24 bakken weer gevuld en creatief opgetoefd zijn ziet onze ijsvitrine er weer uitnodigend en smakelijk uit. Er gebeurt altijd wel iets leuks. Ik kan een boek schrijven over al mijn belevenissen. Het is hier elke dag weer een feest. De kinderen die joelend naar binnen rennen omdat ze een ijsje krijgen geeft ons een voldaan gevoel. Daar doen we het voor! De absolute favorieten van de kinderen zijn: Het Blauwe Smurfenijs (waarbij de kinderen zich altijd afvragen hoe de smurfen erin komen) en Minion-ijs. Mijn lievelingsijs het roze guave-ijs of het appelijsje, die geheel melk- en vetvrij zijn. René zijn lievelingsijsjes zijn de malaga en de amarena. De lemon cheesecake wordt vooral door de dames besteld.



ingezonden door Audrey Dilrosun

Prijswinnende broodjes

'Het is vaak hard werken, we maken lange dagen, maar we hebben zoveel liefde voor elkaar en onze winkel, en we genieten zo van onze klanten en buurtgenoten dat het eigenlijk vanzelf gaat. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat het hier altijd goed schoon is, dat er verse bloemen staan en dat de klanten zich thuis voelen bij ons. Een goed service vinden wij erg belangrijk. Hygiëne en de kwaliteit van ons ijs staan bij ons hoog in het vaandel. Wij maken ijs dat met veel zorg is bereid en waarvan de smaak gewoon top is. We doen dit nu al weer zeven seizoenen.



Tot nu toe waren we in de wintermaanden altijd dicht, maar dit jaar blijven we voor het eerst in de winter open om onder andere belegde broodjes, tosti's, wafels en een huissoep te serveren. De speciale broodjes zijn een begrip in de Jordaan en komen van mijn zus Saskia en haar man Hans van Het Kaasboertje. Zij hebben met deze broodjes al verschillende prijzen gewonnen. De borden en menukaarten zijn al klaar en vanaf september gaan we hiermee van start. Kom vooral eens proeven!

Ijspaleis op de hoek van de 1e Sweelinckstraat en Govert Flinckstraat



**Kinderkapper
en fair wear damesmode
Bloem in Bloei**

Gerard Doustraat 75
tel: 020 671 84 41
de website is in ontwikkeling



Zomer

**De zon is warm
Ik eet wat fruit**

**Voel me loom
Wind streeft mijn huid**

**Water klotst
Neem een duik**

**Dein op de golven
Drijf op mijn buik**

**Mijn natte haren
plakken op mijn rug**

**Ik zwem terug
De zon is warm**

**En droogt de druppels
op mijn lichaam**



KATSONGS
www.katsongs.nl

Katsongs

treed ook op
met eigen (zinnige) liedjes

voor meer info:
info@katsongs.com

Stadsdeelinformatie

Politie Amsterdam- Amstelland

Contact: Wijkteam en buurtregisseur

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen

Tel: 0900 8844 – niet spoedeisend (ook meldingen/vragen)

E-mail: pijp-buurtregie@amsterdam.politie.nl

Politie Meld Misdaad Anoniem

Tel: 0800 7000

Politie bureau Ferdinand Bolstraat 190-192

Geopend: 24 uur per dag

Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam

Tel: 0900 8844 (lokaal tarief)

Huis van de wijk De Pijp

Adres: 2e van der Helststraat 66,

1072 PG Amsterdam

huisvandewijk.depijp@combiwel.nl

www.combiwel.nl

Info : 020 570 96 40

Buurtdiensten de Pijp

Vrijwilligers helpen oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken.

Dagelijks bereikbaar tussen: 9:00 en 12:00 uur

Tel : 020 679 4441

E-mail: buurtdiensten@combiwel.nl

Voedselbank Zuid

Inloopspreekuur: maandag 15:00 - 16:30 uur.

Stadsdeelkantoor Zuid

Adres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam

Gemeentelijk informatienummer tel: 14020

op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur.

Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 8.30-12.00 uur.

Op afspraak: do 13.00-20.00 uur.

Voor een afspraak op donderdag kunt u tot woensdag 12.00 uur bellen met het loket.

Wijksteunpunt Wonen

(achterstallig onderhoud?)

Bezoek één van de spreekuren

Iedere woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur

Adres: Wijkcentrum Ceintuur Gerard Doustraat 133

Tel: 020 6645383

(Alle werkdagen bereikbaar, anders antwoordapparaat u wordt dan teruggebeld)

Sporten in Sporthal De Pijp

Lizzy Ansinghstraat 88 1072 RD Amsterdam

Tel: 020 470 1460 (Sportbuurtwerk)

Sportbuurtwerk Zuid organiseert een breed scala aan cursussen en instuiven in Sporthal de Pijp.

Tevens is het Sportloket daar gevestigd,

waar u op:

maandag, dinsdag en donderdag van 14.00-17.00 uur terecht kunt voor informatie over de activiteiten en inschrijvingen.

Informatie tel: 020 470 1460

Dieren Ambulance Amsterdam

www.dierenambulance-amsterdam.nl

De Dierenambulance Amsterdam biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde dieren in Amsterdam en omgeving.

Heeft u ons nodig voor een dier in nood;

bel ons dan op **tel: 020 626 21 21**

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor dieren in nood! (tussen 23:00 en 08:00 uur alleen voor spoedgevallen)

Vogels en andere kleine (huis)dieren

Hebt u een jonge, zieke, gewonde vogel of ander klein dier zoals een fretje, konijn etc. gevonden,

lees dan eerst onze website verder voor u ons belt.

Huisdier kwijt Wat doen wij wel en wat doen wij niet?

Kijk op de website:

www.dierenambulance-amsterdam.nl



Gambrinus



Café Restaurant Gambrinus

Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam

Tel: 020 67 17389

www.gambrinus.nl

Kunst in de Pijp

16 augustus t/m 5 oktober

Werk van
Marisol Roodenburg
in de Oranjekerk
2e v.d. Helstraat 1-3
1173 AE Amsterdam

Contemplatieve beelden

Van 16 augustus tot 5 oktober worden werken op papier en in klei, schilderijen, video's en foto's geëxposeerd. Contemplatieve werken die in de lange traditie van beeldend werken als contemplatieve oefening staat.

Deze beelden kunnen als object van meditatie resoneren met de diepste innerlijke verlangens; verstillig, ruimte, heelheid.



Een expositie in de Pijp

Werk van
Metje Blaak
Fotograaf / Filmer / Auteur

www.metjeblaak.nl

Er hangen grote foto's op billboards in het Sarphatipark
Met daarop bazen en hun honden.

Dit zijn mensen met hun honden uit de Pijp. Ze blijven anderhalve maand hangen.



De Badcuyp

Een selectie uit het programma

Ostade A'dam

Een selectie uit het programma



Onze specialiteit? Dineren met live muziek

Een pastaschotel kost slechts 9 euro en voor een vlees-, vis- of vegetarisch hoofdgerecht betaalt u 11 euro.

Probeer ook eens onze Badcuyp Voor of één van onze zelf gebakken taarten als dessert.

Elke dinsdag, woensdag, donderdag en zondag is er live muziek tijdens het diner.



Op zondag 20 september luiden we het nieuwe culturele seizoen als vanouds in met de Kinderstraattheaterdag. Net als vorig jaar lekker buiten, voor de deur van Ostade A'dam. Genoeg te zien en te doen! Laat je verrassen door de jeugdvoorstellingen en -concerten, speel mee met Circus Kristal, eet ijs van een zingende ijscoman en laat je prachtig schminken.



www.badcuyp.nl
Eerste Sweelinckstraat 10
Tel: 020 675 96 69



www.ostadeadam.nl
van Ostadestraat 233d
Tel: 020 6712417

Rialto

Een selectie uit het programma



Inside Out (NL)

[Pete Docter | Verenigde Staten | 2015 | 94' | Nederlands gesproken]

Opgroeien gaat niet zonder vallen en opstaan, en dat geldt ook voor Riley. Wanneer haar vader een nieuwe baan krijgt in San Francisco, moet ze haar leventje in

het Middenwesten van Amerika achter zich laten. Riley laat zich, net als iedereen, leiden door haar emoties: Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet. De emoties wonen in het Hoofdkwartier, de commandoruimte in Riley's hoofd, waar ze haar van advies voorzien bij de dagelijkse dingen. Riley en haar emoties hebben moeite om zich aan te passen aan het nieuwe leven in San Francisco, wat leidt tot opschudding in het Hoofdkwartier. Hoewel Plezier, Riley's belangrijkste emotie, haar best doet om alles positief te houden, ruziën de emoties over hoe ze het beste kunnen omgaan met een nieuwe stad, een nieuw huis en een nieuwe school.

PREMIÈREDATUM
3 september 2015

Bibliotheek Cinétol

Een selectie uit het programma



Elke maandag, 14.00 uur tot 17.00 uur
LEEF EN LEER!

Kom naar het oefenspreekuur in OBA Cinétol. Vindt u Nederlands moeilijk? Wilt u beter leren lezen, schrijven, rekenen of internetten? Kom naar de gratis oefenspreekuren in de bibliotheek. U werkt op uw eigen niveau en in uw eigen tempo op de computer. Nu ook voorbeeldexamens Staatsexamen NT2 en inburgeringsexamen.

Voor meer informatie: www.leefenleer.nl.
Vrije inloop

Vrijdag 11 september, 10.30 uur
BOEKSTART
"Hee, een muis!"

Zing- speel- en luisteractiviteit voor de kleintjes. Een muziekdocente van Muziekcollectief Ouder-Amstel neemt de kinderen en hun ouders mee op een vrolijk muzikaal muizenavontuur.

Voor baby's en ouders/verzorgers
Toegang • 5,00 / met OBA-pas gratis

rialto

Ceintuurbaar 338
Tel: 020 676 87 00
www.rialtofilm.nl

www.oba.nl

Bibliotheek Cinétol
Tolstraat 160,
Tel: 020-6623184

Saskia's
huiskamer

Saskia's huiskamer

Dagelijks geopend voor groepen
Albert Cuypstraat 203 - Tel: 06 28 629 839
www.huiskamerrestaurant.com

Eddy bar

Gerard doustr
58
Amsterdam
tel: 020 6734385



Eerste Sweelinckstraat 11

Jeffrey's Café

Tel: 020 471 13 32
www.jeffreyscafe.nl

Feesten en
Partijen
tot 80 man

Ajax live - groot
scherm



Pool
en
Darts



Even een blokje om?



GELE KAART

Stichting
Onbeperkt Zuid

info@onbeperktzuid.nl

Sonny FALAFEL

1e vd Helststraat 43
Tel: 6767612

www.sonnyfalafel.nl



Gerard Doustraat
33/35
020 6719216

Turkse specialiteiten

Hier kan uw
advertentie staan

al vanaf
15,- euro



CAFE RESTAURANT DE DUVEL

Café Restaurant

1e van der Helststraat 59-61

Tel: 020 675 75 17
www.deduvel.nl

Artist
LIBANESE RESTAURANT

Dagelijks geopend
2e Jan Steenstraat 1
Tel: 020- 671 42 64

maandag alleen voor
reserveringen geopend

WynBar
Restaurant

1e vd Helststraat 50 - Tel 671 22 42
www.wijnbar.nl

REURING

Café
Restaurant

Lutmastraat 99
Tel: 7770996

www.cafereuring.nl

MINICARDS

maximum response
www.minicards.com



DOWNLOAD
DE GRATIS APP

FRANS HALSSTRAAT 39



PILSVOGEL

Gerard Douplein 14
Tel: 020-6646483
www.pilsvogel.nl

B. van Erve

Uw Installateur
Ceintuurbaan 212 - 1072 GD Amsterdam
Tel: 020-6620320 - Fax 020-6730147
Website: www.bvanerve.nl

RON VERBOOM BAKKERIJ

Ceintuurbaan 278
tel: 020 66 214 09
hoek Ferd.Bolstraat

Lunchroom



Hannibal

Eetkamer van de pijp
Ferdinand Bolstraat 92
Hoek Govert Flinkstraat
Tel 020 673 54 88